

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Ω Τιμόθεε, τὴν παρακαταθήκην φύλαξον, ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, ἢν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἡστόχησαν (Α' Τιμ. σ' 20-21)

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 • ΤΕΥΧΟΣ 151

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

25 χρόνια Παρακαταθήκη. Αντισταθεῖτε στίν κινεζοποίηση.....	σελ.	1
Νά ἀρνηθοῦμε τίς νέες ψηφιακές ταυτότητες	σελ.	4
Γερο-Ισαάκ, νά πάρουμε τίς νέες ταυτότητες;	σελ.	5
Ψηφιακή ταυτότητα - Άχρηματη Κοινωνία	σελ.	7
Ήλεκτρονικές ταυτότητες: Τὸ ψηφιακὸ «κόλπο γκρόσο»	σελ.	16
«Οσοι θέλησαν νά προσφέρουν στίν πατρίδα συνετρίβησαν!	σελ.	19
Ἐπιστολή τοῦ στρατηγοῦ Μακρυγιάννη πρός τούς Νέους	σελ.	20
Ο Καποδίστριας ώς πρότυπο Χριστιανοῦ ἡγέτη	σελ.	21
Άνεμογεννήτριες	σελ.	26
Εἰδήσεις - Σχόλια	σελ.	27

25 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΟΠΟΙΗΣΗ

Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ Παρακαταθήκη συμπληρώνει 25 χρόνια ἀνελλιποῦς ἐκδόσεως.

Ξεκινήσαμε τό φθινόπωρο τοῦ 1998. Ἀπό τότε ἄλλαξαν πολλά στόν κοινωνικό, πολιτικό καί ἐκκλησιαστικό χῶρο. Ἄλλα καί στό διεθνές σκηνικό.

Ο κόσμος ὥθεῖται ὅλο καί περισσότερο πρός τό δυστοπικό μοντέλο, πού περιέχραψε ὁ Τζώρτζ "Οργουελ στό βιβλίο του «1984».

Τό σχέδιο τῆς παγκόσμιας ἐλίτ-ἀλήτ πρός μία δικτατορία μέ τή βοήθεια τῆς τεχνολογίας προωθεῖται σταθερά. Τό πρότυπο, πού θαυμάζει ἡ ἐλίτ-ἀλήτ, εἶναι αὐτό τῆς καπιταλιστικῆς-κομμουνιστικῆς δικτατορίας τῆς Κίνας μέ τό «σύστημα τῶν πόντων», ἀνάλογα μέ τό πόσο καλά καί ὑπάκουα παιδιά εἶναι οἱ Κινέζοι! "Ετσι, ἀν εἶσαι «ἀνυπάκουος», δέν ἔχεις «πόντους» οὔτε ψωμί γιά νά ἀγοράσεις ἀπό τόν φοῦρνο! "Ετσι θέ-

λουν νά κάνουν καί τή Δύση. Μέ τό στανιό. Καί δέν τό κρύβουν.

Πήραμε μία πικρή γεύση αύτης της καταστάσεως μέ δλα αύτά πού ζήσαμε μέ τήν ύγειονομική δικτατορία στήν τριετία τοῦ κορωνοϊοῦ 2020-2023.

Τώρα βλέπουμε τό ՚διο σχέδιο νά ἐφαρμόζεται γιά τήν προώθηση τῆς νέας ἡλεκτρονικῆς ταυτότητας - κάρτας τοῦ πολίτη.

΄Από τό 1986, πού ἀνακοινώθηκε τό σχέδιο τῆς τότε κυβέρνησης γιά νέες ταυτότητες μέ τόν Ένιατο Κωδικό Ἀριθμό Μητρώου (ΕΚΑΜ), δέ κόσμος ἐντιώθηκε. Ή μεγάλη πλειοψηφία αὐτοῦ τοῦ λαοῦ ἀποτελοῦνταν ἀπό ἀνθρώπους πού ἀγαποῦν τόν Χριστό καί τήν πατρίδα.

΄Ο καλός Θεός ἔδωσε ἀλλεπάλληλες ἀναβολές, γιά νά μήν ύλοποιθεὶ τό σχέδιο τοῦ ἀντιδίκου.

΄Έτσι φθάσαμε στό φθινόπωρο τοῦ 2023, ὅπότε μετά ἀπό 36 ὀλόκληρα χρόνια φαίνεται ὅτι οἱ ἀναβολές τελειώνουν. Έκτός ἐάν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δώσει καί ἄλλη παράταση. Άπο τίς 25 Σεπτεμβρίου, πάντως, ἀρχίζει ἡ ἔκδοση τῶν καρτῶν πού προορίζονται νά κλείσουν, σιγά-σιγά, δύσους τίς πάρουν, σέ μία ψηφιακή φυλακή.

΄Είναι ἄραγε τυχαῖο ὅτι στό διαρρεύσαν διάστημα τῶν 36 ἐτῶν ἡ **νεοελληνική κοινωνία προχώρησε** μέ ταχεῖς

ρυθμούς στόν δρόμο τῆς ἀποστασίας ἀπό τόν ἀληθινό Θεό; Εἶναι τυχαία ἡ ἐνσωμάτωση καί ἡ εύρυτατη προβολή τῶν «παρελάσεων ύπεροφανείας» τῶν ὁμοφυλοφίλων καί ἡ διακηρυγμένη πρόθεση τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη νά νομιμοποιήσει «γάμους» ὁμοφυλοφίλων καί υίοθεσίες παιδιῶν ἀπό αύτούς; Εἶναι τυχαία ἡ ἀνάδειξη ὡς ἀρχηγοῦ στήν ἀξιωματική ἀντιπολίτευση (ΣΥΡΙΖΑ) ἐνός δεδηλωμένου σοδομίτη (αύτή εἶναι ἡ λέξη πού χρησιμοποιοῦν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τούς ὁμοφυλοφίλους);

΄Είναι τυχαῖο ὅτι ἡ ύποτιθέμενη «παράταξη τῶν νοικοκυράων», πού κυβερνᾶ, θεωρεῖ τήν ἔπαρση καί ύποστολή τῆς σημαίας στά σχολεῖα καί τήν πρωινή προσευχή ὡς «ἐπιστροφή στό χθές»; (βλ. ἀπάντηση τῆς ύφυπουργοῦ παιδείας κ. Δόμνας Μιχαηλίδου στήν ἐπίκαιρη σχετική ἐρώτηση τοῦ Προέδρου τῆς «Νίκης» κ. Δημητρίου Νατσιοῦ στίς 27.9.2023).

΄Αλλά ἂς ἐπανέλθουμε.

Οι κάρτες αὐτές ὀνομάζονται παραπλανητικά «νέες ἡλεκτρονικές ταυτότητες», ἐνῶ ἡ ταυτοποίηση θά εἶναι τό τελευταῖο πού θά κάνουν.

΄Ξεκινοῦν ἀρχικά μέ τά στοιχεῖα ταυτοποίησης, ἀλλ’ ὅταν τό ἐπανεγγράψιμο τσιπάκι τύπου RFID, πού περιέχουν, «φορτωθεῖ» καί μέ τά στοιχεῖα γιά τήν οἰκονομική ζωή, τήν ύγεια καί τά ύπό-

- Η *Παρακαταθήκη* ἀναρτᾶται στήν ἴστοσελίδα orthodoxnet.gr καί σέ φιλικές ἴστοσελίδες.
- Οι ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά παρακολουθοῦν ἐκπομπή, πού κάνει δ. π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης. Αναρτᾶται στό διαδίκτυο ἀπό φιλικές ἴστοσελίδες καί ἀπό τά διαδικτυακά κανάλια «ἐγρήγορση» στό youtube καί «ἐγρήγορση» στό vimeo.

λοιπα δεδομένα του κατόχου τους, ή κάρτα αύτή, πού θά τά έχει «δλα σέ ένα», θά γίνει στό όνομα της «εύκολίας» ό προσωπικός μας τύραννος. Σημειωτέον ότι θέλουν νά τίν κάνουν και «ήλεκτρονικό πορτοφόλι» μετά τίν κατάργηση τῶν μετρητῶν, πού ήδη έχουν δρομολογήσει.

Θά έχει προηγηθεῖ ή άντικατάσταση ΑΜΚΑ, ΑΦΜ κ.λπ. μέ έναν «προσωπικό άριθμό», ό όποιος θά συνοδεύει τόν άνθρωπο άπό τή γέννηση μέχρι τόν θάνατο. Καί μετά θά λένε άπό τήν τηλεόραση ότι ό τάδε έχασε τήν κάρτα ή τον τήν κλέψανε καί θά διαφημίζουν τό «τέλειο σύστημα» του έμφυτεύσιμου βιοτσίπ γιά νά μήν τό χάνεις! Τά έγραφε προφητικά μέ τό ίδιο του τό χέρι στά «Σημεῖα τῶν καιρῶν» ό Άγιος Παΐσιος (ώστε νά μήν άμφισβητηθεῖ ή γνησιότητα τον κειμένου του) άπό τό έτος 1987!

«Όταν δλες τίς κάρτες τίς βάλουνε σέ μία, αύτή νά μήν τήν πάρετε, γιατί θά είναι πρόδρομος τον σφραγίσματος». Αύτή τή σαφή προειδοποίηση μᾶς ἀφοσεί ως πολύτιμη πνευματική παρακαταθήκη ό Άγιος Παΐσιος. Καί ένω τά πράγματα είναι τόσο σαφή, -λέγει ό Άγιος- κάποιοι «γνωστικοί», πού θά προσεγγίζουν τά άποκαλυπτικά γεγονότα μέ έμπιστοσύνη μόνο στὸν ύπεροφανο (καί ἀρα στραβό) λογισμό τους, θά «φασκιώνουν» τά πνευματικά τους παιδιά, λέγοντάς τους ότι «δέν είναι τίποτε αύτά, ἀρκεῖ έσωτερικά νά πιστεύετε».

Αύτά λένε καί σήμερα κάποιοι ἐπίσκοποι καί κληρικοί καί φθάσαμε στό σημεῖο ή Δ.Ι.Σ. στό Άνακοινωθέν της τῆς 6.9.2023 γιά τό θέμα τῶν νέων «ταυτοτήτων» νά ύβριζει ως ἐπηρεασμένους ἀπό «παραμρησκευτικές» άντιλήψεις (δηλ. ἐπικίνδυνες αίρετικές ιδέες), δσους

έναντιώνονται στήν ψηφιακή φυλακή τῆς «κάρτας τον πολίτη»!

Καί φθάσαμε στό σημεῖο γνωστός κληρικός (π. Βασίλειος Βολούδακης) -ό όποιος στό θέμα τῆς δικτατορίας τον covid-19 είχε σωστές ἀπόψεις- νά λέγει τώρα ότι ό Άγιος Παΐσιος στό θέμα αύτό, τό τόσο σημαντικό, ἐπλανήθη! Παρόμοια λένε, δυστυχῶς, καί ἄλλοι.

Έχουν ἀραγε τήν πρόθεση νά ἀποδομήσουν τόν Άγιο Παΐσιο, τόν πλέον γνωστό καί ἀγαπητό πανορθοδόξως ἀπό τούς νέους Αγίους μας, μέ δ.τι θά ἐσημαίνε αύτή ή ἀποδόμηση; Βέβαια εἰς μάτιν κοπιάζουν.

Δυστυχῶς ό π. Βολούδακης ήδη ἀπό τότε (1987) ἔξεφράζετο μέ ἀσεβῆ τρόπο ἐναντίον τον Άγιο Παΐσιον. Είχε γράψει μία σειρά ἀρθρων στήν ἐφημερίδα Όρθοδοξος Τύπος τότε (1987) γιά νά ἀναιρέσει αύτά πού έγραφε ό Άγιος Παΐσιος στά «Σημεῖα τῶν καιρῶν». Ό ἀσεβής τίτλος τῶν ἀρθρων αύτῶν ήταν: «Ἡ δεισιδαιμονική ἀντιχριστολογία τον γέροντος Παΐσίου» (!)

Ἄς εύχόμεθα νά τόν φωτίσει ό Θεός νά καταλάβει τό λάθος του, νά μετανοήσει καί νά ἐξομολογηθεῖ.

Πέραν αύτῶν, είναι κανείς τόσον ἀφελής, ώστε νά θεωρεῖ ότι ή ἀντίχριστη καί ἀπάνθρωπη αύτή ἐλίτ-ἀλήτ τά σχεδιάζει καί ὑλοποιεῖ αύτά γιά τό καλό μας; Αύτοί πού σοῦ παίρνουν τό σπίτι καί σέ πετοῦν στόν δρόμο, αύτοί πού σέ δηλητηριάζουν καθημερινά μέ δλα αύτά πού τρῶς, πίνεις καί ἀναπνέεις, αύτοί πού θέλουν νά σέ σκοτώσουν, ἐπειδή -δπως λέει ό σατανιστής Χαράρι, σύμβουλος τον Κλάους Σβάμπ, τον Φόρουμ τον Νταβός- «εἴμαστε πάρα πολλοί στόν πλανήτη γῆ καί πρέπει νά λιγοστέψουμε», αύτοί είναι δυνατόν νά ἐργάζονται γιά τό καλό σου;

Αύτοί λοιπόν, πού προωθοῦν αύτό τό σχέδιο, εἶναι ἀντίχριστοι καί ἀπάνθρωποι δικτάτορες, ὅπως καί τό ἵδιο τους τό σχέδιο. Τόσο ἀφελεῖς εἴμαστε ἀδελφέ μου;

Καί δέν βλέπουμε ὅτι μέ τόν κοινωνικό καί οἰκονομικό ἀποκλεισμό, πού σχεδιάζουν νά ἐπιβάλουν σέ δσους δέν συμμορφωθοῦν (ἵδη τό ζήσαμε στήν τριετία τοῦ κορωνοϊοῦ μέ τά lockdown, τίς ὑποχρεωτικότητες, τά πρόστιμα καί τούς ἀποκλεισμούς), ἐπαληθεύεται ἡ προφητική ρήση τοῦ 13ου κεφαλαίου τοῦ Ἱεροῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως ὅτι δέν θά μποροῦν νά ἀγοράζουν καί νά πωλοῦν οἱ τότε «ἀπροσάρμοστοι» ἢ «ἀντιεξουσιαστές» ἢ «ἀντικαθεστωτικοί»; (ὅπως θέλετε πεῖτε τους).

Ο Σβάμπ καί ὁ Χαράρι καί ὁ Μπίλ

Γκέιτς καί οἱ ἄλλοι μαθητευόμενοι μάγοι, πού μισοῦν τόν ἀληθινό Θεό καί τόν ἄνθρωπο, ἔκαθαρα μᾶς ἀποκαλύπτουν τά σχέδιά τους.

Ἐχει ὅμως καί ὁ καλός Θεός τά δικά του.

Ο Ἅγιος Παΐσιος μᾶς χαροποίησε ἥδη ἀπό τότε (1987) μέ τήν προφητική του διαβεβαίωση ὅτι ὅλο αύτό τό ἀντίχριστο σύστημα θά φάει ἔνα γερό χαστούκι καί τό σχέδιό του θά ἀκυρωθεῖ.

Εἴμαστε λοιπόν αἰσιόδοξοι ὅτι πράγματι ἔτσι καί θά γίνει μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού ἐπίσης θά μᾶς φωτίσει νά κάνουμε καί τόν δικό μας φιλότιμο ἀγῶνα.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ* τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Εποποτάμου Ἅγίου Ὁρούς Ἀρχιμ. Ἰωσήφ

Στὸ βιβλίο τοῦ Γεροντικοῦ ἀναφέρεται τὸ ἔξης θαυμαστό: Ἐνας ἄγιος Γέροντας, ὁ Ἰωάννης ὁ Βοστρονός, ποὺ εἶχε τὸ κατὰ δαιμόνων χάρισμα, ἐρώτησε κάποτε τοὺς δαιμονες, ποὺ βασάνιζαν μερικοὺς δαιμονισμένους: «Ποῖα πράγματα τῶν χριστιανῶν φοβᾶστε περισσότερο;».

Καὶ οἱ δαιμονες ἀπάντησαν: «Ἐχετε ὅντως τρία πράγματα μεγάλα: ἔνα ποὺ φορᾶτε στὸ λαιμό σας, ἔνα ποὺ λούζεσθε στήν Ἐκκλησία καὶ ἔνα ποὺ τρώγετε στήν Λειτουργία.».

Αὐτὸς δὲ τοὺς ἐρώτησε πάλι: «Ποῖα ἀπὸ τὰ τρία φοβᾶστε περισσότερο;».

Καὶ αύτοὶ ἀπάντησαν: «Ἄν προσέχατε καὶ φυλάγατε καλὰ αὐτὸ ποὺ μεταλαμβάνετε, κανεὶς ἀπὸ ἐμᾶς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ βλάψῃ κανένα Χριστιανό».

Τὸ πρῶτο λοιπὸν κατὰ σειρὰν ἦταν ὁ Σταυρὸς ποὺ φοροῦμε μὲ πίστη στὸν λαιμό μας: ὅχι ώς κόσμημα, ὅχι ώς ἀναμνηστικὸ τοῦ βαπτίσματός μας, ὅχι ώς ἀναμνηστικὸ δῶρο τοῦ ἀναδόχου μας.

Ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἄγιασμὸς τοῦ ὄντος τοῦ Βαπτίσματος, ἢ «σφραγὶς δωρεᾶς Πνεύματος Ἅγίου» τοῦ Ἅγίου Χρίσματος καὶ ὁ Ἄρτος καὶ ὁ Οἶνος τῆς Θείας Εὐχα-

* Ὁμιλία στήν πανηγυρικὴ Τράπεζα τῆς Υψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ (27-9-2023 v. ἡμ.).

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

ριστίας τελειοῦνται διὰ τοῦ τύπου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ. Αὐτοῦ ποὺ Υψώσαμε σήμερα καὶ τὸν ὄποιο «φρίττει καὶ τρέμει» ὁ διάβολος «μὴ φέρων καθορᾶν αὐτοῦ τὴν δύναμιν, ὅτι νεκροὺς ἀνιστᾷ καὶ θάνατον κατίργησε».

Παρὰ ταῦτα, ὅταν ἐμεῖς ἀμελοῦμε, ὅταν δὲν τὸν σημειώνομε σωστὰ στὸ σῶμα μας, ὅταν ἀμελοῦμε τὸν πνευματικό μας ἀγῶνα καὶ “χαλαρώνομε”, κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενο, μετὰ τὴν Θεία Κοινωνία, σταματᾶ καὶ ὁ διάβολος νὰ μᾶς φοβᾶται. Ἡ μᾶλλον τὸ ἐπιδιώκει μὲ δλες του τὶς δυνάμεις νὰ ἀμελήσουμε, γιὰ νὰ στερηθοῦμε ἔτσι τῶν πολλαπλῶν δωρεῶν τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ.

Καὶ ὅσο βαδίζουμε πρὸς τὰ Ἔσχατα καὶ ἡ ὀλιγοπιστία καὶ ἡ ἀποστασία κυριεύει καὶ ἐμᾶς τοὺς Ὁρθοδόξους Χριστιανούς, ὁ διάβολος μηχανεύεται μύρια ὅσα: σταυροὺς στὶς σόλες τῶν παπουτσιῶν, τὸν δυσώνυμο ἀριθμὸ σὲ χαρτονομίσματα, κάρτες συγκοινωνιῶν, συσκευασίες τροφίμων καὶ λοιπῶν προϊόντων, τέλος δὲ καὶ **ἢλεκτρονικὲς ταυτότητες μὲ τσιπάκια**, τὶς ὄποιες μὲ διάφορα προσχήματα καὶ δελεάσματα “εὔκολιῶν” —

γιὰ τὸ καλό μας— θέλουν νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν οἱ ἄνθρωποι τοῦ σκότους, ποὺ ἀπ’ αἰῶνος ἐργάζονται τὸ «μυστήριον τῆς ἀνομίας», τὸ ὄποιο θὰ ὀδηγήσῃ στὴν ἐμφάνιση τοῦ Ἀντιχρίστου στὸν κόσμο καὶ θὰ ἐπιβάλῃ τὸ Χάραγμα αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ Ξένου Σταυροῦ: **ΧΕξ** (666).

“Οσο ἐμεῖς ἀντιστεκόμαστε σὲ ὅλα αὐτά, μὲ πίστη στὸν Ἐσταυρωμένο Χριστό, μὲ πνευματικὸ ἀγῶνα, μὲ τήρησι τῶν ἐντολῶν Του καὶ μὲ πνεῦμα ὅμοιογίας, αὐτὴ ἡ ἐποχὴ μετατίθεται γιὰ ἀργότερα.

Αὐτὸ πρέπει νὰ κάνουμε καὶ τώρα: νὰ δώσουμε τὴν καλὴν ὅμοιογία καὶ νὰ ἀρνηθοῦμε τὶς νέες ψηφιακὲς ταυτότητες, ὅπως μᾶς συμβούλεψε πρὶν ἀρκετὰ χρόνια ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἅγιορείτης.

Ο διάβολος βέβαια θὰ ἀναδιπλωθῇ, ἀλλὰ ἡ καλὴ ὅμοιογία μας θὰ ἀφυπνίσῃ πολλοὺς συνανθρώπους μας, ποὺ θὰ ἀναλάβουν κι αὐτοὶ τὴν ἄρση τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ σωθοῦν ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο, ποὺ «κεῖται ἐν τῷ πονηρῷ», καὶ μὲ τὴν δύναμι τοῦ Σταυροῦ νὰ κερδίσουν τὸν Παράδεισο. Ἄμην.



ΓΕΡΟ-ΙΣΑΑΚ, ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ;*

Ἐπάνω σέ μία αὐτοσχέδια ἔύλινη σκαλίτσα ἔκοβε μέ ἓνα παλαιό κλαδευτήρι τά ὕριμα πορφυρά σταφύλια ἀπό τὴν κληματαριά τοῦ κελιοῦ του, ὁ γέρο-Ισαάκ.

Σταθήκαμε καὶ ὡμεῖς ἀκάλεστοι κάτω ἀπό τὴν σκιερή δροσιά της καὶ, ἀφοῦ τὸν χαιρετίσαμε, τὸν ρωτᾶμε μέ ἀγωνία:

— Πάτερ, νά πάρουμε τὶς νέες ταυτότητες; Τί λέτε;

* Από τό tasthyras.wordpress.com/2023/08/27/γερο-Ισαάκ. Τό κείμενο ὑπογράφει: Ιωάννης Άθωνίτης.

Μᾶς κοίταξε μέ γλυκό φιλόξενο βλέμμα, ἀν καὶ τὸν διακόπταμε, καὶ μᾶς ἀπαντᾶ μέ ζέσπη.

— "Οχι καὶ πάλι ὅχι, χτυπώντας τὸ πόδι του στήν σκάλα, ἔτοιμη νά γύρει καὶ νά πέσει.

— Μά Πάτερ, γιατί ὅχι; Γιατί ὅλο τόσο ἀρνητικοί εἶσαστε οἱ Καλόγεροι; Ρώτησε ἔνας λίγο ὀξύθυμος καὶ ἴσχυρογνώμων προσκυνητής ἀπό τήν παρέα μας. Σάν τόν Μεταξᾶ καὶ ἐσεῖς ὅλο ΟΧΙ λέτε.

— Παιδάκι μου, δταν τίθεται πειρασμός καὶ σκάνδαλο γιά τήν ψυχή καὶ τήν σωτηρία της, τότε καὶ Μεταξάδες γινόμαστε δίχως μεταξωτά λόγια πού νά γαργαλίζουν τά αὐτιά.

— Καί ποῦ εἶναι τό δαιμονικό σέ αὐτές τίς νέες ταυτότητες;

— Μόνο καὶ μόνο πού ἐπιβάλλονται μέ τήν βία εἶναι ἔνα τεκμήριο δαιμονικότητος, ὅπως καὶ τά ἐμβόλια. Ἐπίσης αὐτή ἡ ταυτότητα θά ταυτίζεται μέ τό βασίλειο τῆς ἡλεκτρονικῆς πταγκόσμιας κυβέρνησης πού ἔχει γιά φλάμπουρο τό 666. Βλέπετε σήμερα ὅλα σέ ἔνα δίκτυ βρίσκονται... κάρτες... φακελώματα... ροῦχα... ἀκόμη καὶ αὐτά τά χαρτιά ύγειας στό ἀποχωρητήριο ἔχουν ἐπάνω τους τό 666 καὶ σέ αὐτό τό ἀφεντικό δίνουν λογαριασμό.

Μά γροίκα [=ἄκου] καὶ τοῦτο.

"Ἐχετε κλειδιά ἔξω στόν κόσμο;

— Βεβαίως, πάρα πολλά, ὀλόκληρη ἀρμαθιά, ἀφοῦ κατέχουμε ύπεύθυνες θέσεις στήν δουλειά μας.

— Καί ἀν σᾶς λέγανε πώς ἀπό ἐδῶ

καὶ στό ἔξης θά ἔχετε μόνο ἔνα κλειδί γιά τά πάντα, γιά τό σπίτι, τά συρτάρια σας, τό αὐτοκίνητό σας, τό ἐξοχικό σας, τό χρηματοκιβώτιό σας, θά σᾶς ἄρεσε;

— Χμμ... ὅχι καὶ κακή ἰδέα! Ὁμως ἀν τό χάσουμε καὶ τό βρεῖ κάποιος ἄλλος; Θά μᾶς ξαφρίσει ὅτι ἔχουμε καὶ δέν ἔχουμε.

— Τά βλέπεις; Καί γιά φαντάσου, σέ αὐτό τό κλειδί ἐπιπλέον νά ἔχουνε καὶ ἄλλοι ἔχουσία ἐπάνω του, πού ἐσύ δέν τούς γνωρίζεις, νά ξέρουν πότε καὶ ποιές πόρτες ἀνοιγοκλείνεις, ἀλλά καὶ νά ἔχουν τήν ἔχουσία ἐπιπλέον νά τό καταργοῦν δποτε θέλουν καὶ ἐσύ κακόμιρος νά κάθεσαι ἔξω ἀπό τό σπιτικό σου νηστικός καὶ διψασμένος, σάν τίς μωρές παρθένες καὶ νά μήν μπορεῖς νά μπεις μέσα.

"Ἐτσι θά εἶναι καὶ αὐτές οἱ νέες ταυτότητες, στίς ὅποιες δέν θά παραχωρήσουμε ἀπλῶς τά κλειδιά μας ἀλλά ὀλάκερη τήν ζωή καὶ ἐλευθερία μας. Τό ἐννοεῖς;

Σιωπήσαμε δίχως νά ἔχουμε τί νά ἀπαντήσουμε.

Φιλήσαμε τό ἀσκητικό χέρι του, πού μύριζε ἀγιότητα καὶ φρεσκάδα ἀπό κλῆμα καὶ, ἀφοῦ τόν χαιρετήσαμε, τόν ἀφήσαμε ἥσυχο νά κόβει τά βαρυφορτωμένα τσαμπιά ἀπό τήν κρεβατίνα, καθώς ἐμεῖς σουρουπώνοντας παίρναμε πάλι τό καλντερόμι γιά τό ἐπόμενο Μοναστήρι κάτω ἀπό τήν βαθιά καὶ κατανυκτική σκιά τοῦ γερο-Ἀθωνα.

OXI

στήν ψηφιακή φυλακή τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ:

ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΤΗΣ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ*

τοῦ κ. Νικοδήμου Καλλιντέρη, ύποψ. Διδάκτορος Δημοσίου Δικαίου

Σεβαστοί Πατέρες,
Κυρίες και Κύριοι,

Ό προβληματισμός περί τῶν ταυτοτήτων στὸν Πατρίδα μας ὑπάρχει ἐδῶ καὶ σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μέ τὴν προσπάθεια θέσπισης **ἢδη ἀπό τὸ 1986** τοῦ Ἐνιαίου Κωδικοῦ Ἀριθμοῦ Μπτρώου (Ε.Κ.Α.Μ.)! Ἐπρόκειτο γιά τὴν πρώτη συγκροτημένη ἀπόπειρα ἐκ μέρους τοῦ κράτους συστηματικῆς ἀριθμοποίησης τῶν πολιτῶν, καθώς ἐπιχειρήθηκε ἡ συμπεριήλιψη σὲ ἔναν μοναδικό ἀριθμὸν δεκατριῶν (13) ψηφίων, ὅλων τῶν ἐπί... μέρους κωδικῶν ἀριθμῶν (ὅπως εἶναι ὁ ἀριθμός τῆς ἀστινομικῆς ταυτότητας, τοῦ ἐκλογικοῦ βιβλιαρίου, τοῦ διαβατηρίου, τοῦ ἀσφαλιστικοῦ καὶ φορολογικοῦ μπτρώου, κ.λπ.) πού ταυτοποιοῦν τὸν πολίτη στίς συναλλαγές του μέ τὴν δημόσια διοίκηση.

Λίγα χρόνια ἀργότερα, στίς ἀρχές τοῦ 2000, τὸ ζήτημα τῶν ταυτοτήτων **θά λάβει τεράστιες διαστάσεις** μέ τίς προσπάθειες τῆς τότε κυβέρνησης, κατόπιν ἀπόφασης τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα, νά ἀπαλεῖψει ἀπό τά δελτία ταυτότητας τίν ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος ὡς μή συνάδουσα μέ τό δίκαιο τῶν προσωπικῶν δεδομένων!

Άλλα ἡ πρώτη προσπάθεια ἐπιβολῆς

τῶν ἡλεκτρονικῶν ταυτοτήτων μέ τὴν προέκτασί τους καὶ ὡς καρτῶν ἀσκησης δικαιωμάτων στό πλαίσιο τῆς ἡλεκτρονικῆς διακυβέρνησης ἔσκινᾶ τὸ 2010 μέ τὴν προαναγγελία τους ἀπό τὸν τότε πρωθυπουργό στό πλαίσιο τῆς Διεθνοῦς "Ἐκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ἐνῶ ἀργότερα θά γίνουν καὶ πάλι ἀνεπιτυχεῖς ἐνέργειες ἐκ μέρους τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους γιά τὴν προώθησή τους!

Καί φτάνουμε στό σήμερα! Ἀπό αὔριο **25 Σεπτεμβρίου τοῦ 2023**, ως γνωστόν, οἱ νέες ἡλεκτρονικές ταυτότητες θά διανέμονται ἀνά τὴν ἐπικράτεια στούς Ἑλληνες πολίτες, ἐνῶ τὸν τελευταῖο καιρό τὸ ζήτημα τῶν νέων ταυτοτήτων ἔχει ἀναχθεῖ ὡς ἔνα ἀπό τὰ πρῶτα στὸν ἀτζέντα τῆς ἐπικαιρότητας.

Κομβικό ρόλο στὴ σχετική συζήτηση ἀποτελεῖ ἡ ὑπ' ἀριθμόν **2388/2019 ἀπόφαση τοῦ Δ' Τμήματος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας**, κατά τὴν ὁποία δέν ἐπετράπτη ἡ ἀποθήκευση στὸ ἐνσωματωμένο ἡλεκτρονικό μέσο – τούτο δελτίον ταυτότητας τῶν στοιχείων πού ἀπαιτοῦνται γιά τίς ὑπηρεσίες τῆς ἡλεκτρονικῆς διακυβέρνησης! Τό **Δικαστήριο νομολόγησε**, μέ ἄλλα λόγια, ὅτι **ἡ ταυτότητα ἐπιτελεῖ μόνο τὴν ταυτοποίηση τοῦ κατόχου της** καὶ εἶναι ἔκνομη ἡ περαιτέρω λειτουργία της ὡς κάρτας ἀσκησης δικαιωμάτων. Πρόκει-

* Η ὁμιλία τοῦ κ. Νικοδήμου Καλλιντέρη ἐκφωνήθηκε στὸν ἐκδίλωση, πού διοργάνωσε ἡ «Ἐστία Πατερικῶν Μελετῶν» στὸ Πολεμικό Μουσεῖο τῶν Ἀθηνῶν στὶς 24 Σεπτεμβρίου τοῦ 2023 μέ θέμα: «Ἡλεκτρονική ταυτότητα: ἡ πιό κομβική "διευκόλυνσή" μας πρός τὸ ἀντίχριστο σφράγισμα». Όμιλοτέρες ἴσσαν οἵ: Πρωτοπρ. Ιωάννης Φωτόπουλος, Μοναχός Πρόδρομος Γρηγοριάτης, Δρ Δημήτριος Χιωτακάκος καὶ ὑποψ. Δρ Νικόδημος Καλλιντέρης.

ται γιά κρίσιμης σημασίας άπόφασης ή δύοια τό τελευταίο διάστημα θάφτηκε έπιμελῶς άπό τά ΜΜΕ και τούς δημοσιολογοῦντες περί τῶν νέων ταυτοτήτων, ἐνῶ άπό τήν έπιμαχη άπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου ἐπελέγησαν νά ἀναδειχτοῦν στήν ἀγωνιῶσα Ἑλληνική κοινωνία μόνον ἄλλα σημεῖα της.

Θά ἦταν τραγικό λάθος ἂν προσεγγίζαμε τό θέμα τῶν νέων ταυτοτήτων ἀπομονωμένα και μονολιθικά, χωρίς νά ἔχουμε μπροστά μας τήν μεγάλη εἰκόνα: **τί συμβαίνει πανευρωπαϊκῶς καὶ διεθνῶς μέ τόν λεγόμενο ψηφιακό ἀνασχηματισμό τῶν κρατῶν, τίς ἐξελίξεις τῆς 4ης Βιομηχανικῆς Ἐπανάστασης καὶ τήν δημιουργία ἐνός διευρυμένου ψηφιακοῦ οἰκοσυστήματος πού τείνει νά ἀγγίζει κάθε πτυχή τῆς ζωῆς τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου!**

Ἄπο τά τέλη τοῦ 20οῦ και ἀκόμα πιό ἔντονα στόν 21ο αἰώνα, πού βαδίζουμε, ή πληροφορία και δή ή προσωποποιημένη πληροφορία, δηλ. τά δεδομένα προσωπικοῦ χαρακτήρα, ἔχουν ἀποκτήσει δυσθεώρητη ἀξία και γι' αὐτό προσφυῶς χαρακτηρίζονται ως τό «πετρέλαιο τοῦ 21ου αἰώνα!» Ή πληροφορία εἶναι ἰσχύς και ὅποιος τήν κατέχει και μπορεῖ νά τήν ἐπεξεργαστεῖ μέ ταχύτητα, ἀποκτᾶ τήν δυνατότητα νά ἐλέγξει κράτη και κοινωνίες! Ή παγκοσμιοποιημένη κυριαρχία τῶν γιγαντιαίων ψηφιακῶν κολοσσῶν και τῶν μηχανισμῶν ἐπιτήρησης ἔχει σχετικοποιήσει στής μέρες μας τήν ἐννοια τῆς συνταγματικά κατοχυρωμένης λαϊκῆς κυριαρχίας στό πλαίσιο τοῦ δημοκρατικοῦ ἔθνους-κράτους!

Τά «ἔξυπνα» κινητά τηλέφωνα, τό διαδίκτυο και ἴδιως τά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, τό διαδίκτυο τῶν πραγμάτων

(Internet of Things), ή τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence), τό διαδίκτυο τοῦ σώματος (Internet of Bodies), τό διαδίκτυο τῶν αἰσθήσεων (Internet of Senses, πού βασίζεται σέ συνδεδεμένη τεχνολογία πού ἀλληλεπιδρᾷ μέ τίς δικές μας αἰσθήσεις τῆς ὅρασης, τῆς ὀκοῆς, τῆς γεύσης, τῆς ὅσφροσης και τῆς ἀφῆς μέσω τοῦ ἐγκεφάλου) κ.λπ. λειτουργοῦν πιό ἀποδοτικά, ὅταν «καταβροχθίζουν» κάθε στιγμή ἀνυπολόγιστες ποσότητες προσωπικῶν δεδομένων, τίς δόποιες εἴτε ἐκουσίως τίς προσφέρουμε ἐμεῖς μέ τήν χρήση τους εἴτε ή ἐπεξεργασία τους γίνεται δίχως τήν συγκατάθεσή μας!

Μέ τήν προϊοῦσα αὐτή ἐξοικείωση τῶν πολιτῶν μέ τόν ψηφιακό κόσμο τά δυτικά κράτη πρός χάριν τῆς ταχύτερης διεκπεραίωσης τῶν ἀλληλεπιδράσεων μέ τόν πολίτη, τῆς πάταξης τῆς γραφειοκρατίας και τοῦ λυσιτελέστερου ἐλέγχου τῶν διοικητικῶν διαδικασιῶν ἔχουν θεσπίσει τήν λειτουργία τῆς ἡλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, ὥστε ὁ πολίτης ἐξ ἀποστάσεως νά μπορεῖ νά ύλοποιεῖ τήν διάδρασή του μέ τίς κρατικές ἀρχές!

Ως κράτος-πρότυπο γιά τόν ψηφιακό ἀνασχηματισμό ἀναφέρεται συχνά ή Ἐσθονία, ὅπου σχεδόν κάθε ἐπαφή τοῦ πολίτη μέ τό κράτος διεξάγεται ψηφιακά... Οἱ θιασῶτες τοῦ μοντέλου τῆς Ἐσθονίας ὅμως ἔχουν προκλητικά ὅτι τό 2017 προκλήθηκε ἐκεῖ μάλιστας ἐξαιρετικῆς σοβαρότητας ἐθνική κρίση¹, καθώς ἐντοπίστηκε ἔνα τεράστιο κενό ἀσφαλείας στό σύστημα τῶν νέων ταυτοτήτων, πού ἐπηρέαζε περίποι τόν μισό πληθυσμό τῆς Ἐσθονίας! Μπορεῖ ἐπικοινωνιακά νά προσπάθησαν νά σκεπάσουν γρήγορα τό ζήτημα, ἀλλά ή ἀλήθεια τοῦ γεγονότος κραυγάζει: στόν ψηφιακό κόσμο

1. <https://www.ft.com/content/874359dc-925b-11e7-a9e6-11d2f0ebb7f0>

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

τίποτε δέν εἶναι ἀπολύτως ἀσφαλές... Καί ὅχι μόνον αὐτό ἀλλά ἡ ὁποιαδήποτε διαρροή δεδομένων προκαλεῖ ζημία μή ἐπανορθώσιμη...

Ἄλλα ὑπάρχει καί πιό πρόσφατο παράδειγμα: “Οπως μετέδωσε τόν Αὔγουστο τοῦ 2023 τό ιαπωνικό πρακτορεῖο εἰδήσεων Kyodo News², ἡ κυβέρνηση τῆς Ιαπωνίας ἀντιμετωπίζει τόν ἔντονο προβληματισμό τῆς κοινωνίας γιά τίς νέες ἡλεκτρονικές ταυτότητες, καθώς μέχρι τώρα ἔχουν ἐπισυμβεῖ πολλά περιστατικά διαρροῶν προσωπικῶν δεδομένων καί ἄλλα διάφορα σφάλματα, ὅπως λανθασμένη διασύνδεση τοῦ ψηφιακοῦ ιατρικοῦ φακέλου σέ ἀναντίστοιχες ταυτότητες! Η προκαλούμενη ταλαιπωρία ἔχει πυροδοτήσει ἀντιδράσεις πού βαίνουν κλιμακούμενες... Κι ἂν αὐτό συμβαίνει στήν Ιαπωνία, στήν «Μέκκα» τῶν ψηφιακῶν τεχνολογιῶν, φανταστεῖτε τί μπορεῖ νά συμβεῖ στήν Πατρίδα μας ὅπου οἱ ἴδιοι δέν εἶχαν λάβει μέτρα γιά τίν ἀποτροπή τῆς κυβερνοεπίδεσης στήν Τράπεζα Θεμάτων τόν Μάιο τοῦ 2023, ἐνῶ ἐνίοτε προβαίνουν σέ ὑποκλοπές τηλεφωνημάτων μέ τίς «νόμιμες ἐπισυνδέσεις» ἡ μέ κατασκοπευτικά λογισμικά τύπου Predator, ἀκόμα καί τοῦ Ἀρχηγοῦ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί ἄλλων ἀξιωματούχων, πού βρίσκονται σέ νευραλγικές θέσεις, σύμφωνα μέ πορίσματα τῆς Ἀρχῆς Διασφάλισης τοῦ Ἀπορρήτου τῶν Ἐπικοινωνιῶν (ΑΔΑΕ) καί τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Λαμβάνοντας τή νέα ταυτότητα, στήν ὅποια βάσει τῆς τελευταίας KYA

τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ 2023 θά ὑπάρχει, παρά τά ὡμά ψεύδη τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἐνσωματωμένο ἡλεκτρονικό μέσο ἀποθήκευσης πληροφοριῶν, στό ὅποιο θά δύνανται νά ἀποθηκεύονται καί στοιχεῖα γιά τίς διαδικασίες τῆς ἡλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, θά εἶναι σάν νά ἀποδεχόμαστε νά κουβαλοῦμε ὑποχρεωτικά μαζί μας ἐφ' ὅρου ζωῆς ἔνα ζευγάρι χειροπέδες, ἀναμένοντας ἀπλῶς μετά ἀπό ἔνα ἄγνωστο διάστημα νά μᾶς τίς φορέσουν κιόλας!

Άλλα, ὅπως προαναφέραμε, τό ξήτημα τῶν νέων ταυτοτήτων ὁφείλουμε νά τό προσεγγίσουμε διλιστικά, δηλ. σέ συσχετισμό καί μέ ἄλλες σχετικές ἐξελίξεις.

Αύτή τή στιγμή ξεχωρίζουν τρεῖς διαδικασίες πού «τρέχουν» παράλληλα καί σταδιακά θά συγκλίνουν μέ κατάληξη τόν ἀπόλυτο ἐγκλωβισμό τῶν κοινωνιῶν στά ψηφιακά δεσμά, ὅπως οί σύγχρονοι τεχνοφεουδάρχες τά ὁραματίζονται:

- Οι νέες ἡλεκτρονικές ταυτότητες
- Ο σταδιακός περιορισμός ἔως καί κατάργηση τῶν μετρητῶν ἀπό τίς συναλλαγές μας
- Η θέσπιση τοῦ ψηφιακοῦ πορτοφολιοῦ τῆς ΕΕ (ἴδη βρίσκεται σέ ἐξέλιξη ή σχετική νομοθετική διαδικασία³ τῶν θεσμικῶν ὀργάνων τῆς ΕΕ) ἐγκατεστημένου στά κινητά μας τηλέφωνα καί περιλαμβάνοντος κυριολεκτικά τά πάντα!

Ως πρός τό πρῶτο, τίς ταυτότητες, ἀξίζει νά σημειώσουμε τήν ἐξῆς τραγελαφική ἀντίφαση πού καταδεικνύει ὅτι τό δίκαιο τῶν προσωπικῶν δεδομένων ἔχει ἐργαλειοποιηθεῖ γιά τήν ἐξυπηρέτηση πολιτικῶν σκοπιμοτήτων:

2. <https://english.kyodonews.net/news/2023/08/c71f87aebf48-japan-pm-calls-for-review-of-all-my-number-card-data-by-end-of-nov.html>

3. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5d88943a-c458-11eb-a925-01aa75ed71a.1.0019.02/DOC_1&format=PDF

Τό 2000, κατόπιν σχετικῆς ἀπόφασης τῆς ΑΠΔΠΧ⁴, ώς ἐκσυγχρονισμός καί πρόοδος παρουσιάστηκε ἡ ἀπάλειψη ἀπό τά δελτία ταυτότητας τῶν δακτυλικῶν ἀποτυπωμάτων μας, μέ τό αἰτιολογικό ὅτι ἡ ἐπεξεργασία τῶν συγκεκριμένων βιομετρικῶν δεδομένων προσβάλλει τήν θεμελιώδη κατά τό Σύνταγμα ἀρχή τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου, καθώς συνδέεται μέ τήν ἐξακρίβωση ποινικῶν ἀδικημάτων!

Σήμερα ώς ἐκσυγχρονισμός ἐμφανίζεται ἡ μαζική συλλογή τῶν ἐν λόγῳ βιομετρικῶν δεδομένων τοῦ συνόλου τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνωσης καί μάλιστα εἰς διπλοῦν γιά κάθε πολίτη γιά τήν ἔκδοση τῶν νέων ταυτοτήτων!

Γιά τό ζήτημα τῆς ἐπεξεργασίας τῶν δακτυλικῶν ἀποτυπωμάτων καί ἐν γένει γιά τήν νομιμότητα τοῦ Κανονισμοῦ 1157/2019 τῆς ΕΕ ἐκκρεμεῖ πάντως καί ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνωσης (ΔΕΕ) κατόπιν προδικαστικοῦ ἐρωτήματος⁵ γερμανικοῦ Πρωτοδικείου, στό ὅποιο προσέφυγε Γερμανός πολίτης πού δέν ἐπιθυμοῦσε νά δακτυλοσκοπηθεῖ!

Ἀπό τίς προτάσεις τῆς Γενικῆς Εισαγγελέως τοῦ ΔΕΕ προκύπτει τό ἔξης βαρυσήμαντο: Κατά τήν νομοθετική διαδικασία στήν ΕΕ γιά τήν θέσπιση τῶν νέων ταυτοτήτων ώς ταξιδιωτικῶν ἐγγρά-

φων γιά τήν ἐλεύθερη κυκλοφορία τῶν προσώπων ἐντός τοῦ εὐρωπαϊκοῦ χώρου, δέν διενεργήθηκε ἐκτίμηση ἀντικτύπου βάσει τοῦ Γενικοῦ Κανονισμοῦ Προστασίας Δεδομένων (GDPR) μέ τό σκεπτικό ὅτι ὁ τελευταῖος δέν δεσμεύει τά ὅργανα τῆς ΕΕ! Ή ἐκτίμηση ἀντικτύπου ἀποτελεῖ ἐξόχως σημαντική διαδικασία στό πεδίο τῶν προσωπικῶν δεδομένων, κατά τήν ὅποια ὁ ὑπεύθυνος ἐπεξεργασίας τῶν δεδομένων, ἐν προκειμένῳ οἱ ἀρχές πού θά κατέχουν τά δεδομένα μας, διενεργεῖ ἐκ τῶν προτέρων ἐκτίμηση τῶν ἐπιπτώσεων τῶν σχεδιαζόμενων πράξεων ἐπεξεργασίας, ὅταν ὑπάρχει ὑψηλός κίνδυνος γιά τά δικαιώματα καί τίς ἐλευθερίες τῶν φυσικῶν προσώπων!

Μιά ἔκθεση⁶ τοῦ Ιουνίου τοῦ 2023 τοῦ πολυθρυλούμενου Παγκόσμιου Οικονομικοῦ Φόρουμ παραδέχεται ὅτι ἡ ψηφιακή ταυτότητα θά μποροῦσε νά χρησιμοποιηθεῖ γιά τήν παρακολούθηση καί δίωξη πολιτῶν. Ή συγκεκριμένη ἔκθεση σημειώνει περαιτέρω ὅτι, ἀκόμη καί ἀν οἱ ψηφιακές ταυτότητες δέν ἐπιβάλλονται ἀπό τόν νόμο, οἱ πολίτες θά μποροῦσαν νά ἐξαναγκαστοῦν νά τίς χρησιμοποιήσουν, διότι διαφορετικά θά ἀποκλείονταν ἀπό πολλά μέρη τῆς κοινωνίας. Κάτι ἀνάλογο δέν ζήσαμε κατά τήν περίοδο τοῦ κορωνοϊοῦ μέ τά

4. Ή μέ ἀριθμό 510/17/15-05-2000 γνωμοδότηση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα ὑπό τόν πρόεδρό της Κ. Δαφέρμο γράφει ἐπί λέξει: «Κατά τήν κοινή ἀντίληψη, τό ἀποτύπωμα (ἡ “σήμανση”) συνδέεται μέ τήν ὑποψία ἡ διαπίστωση ἐγκληματικῆς δραστηριότητας (“σεσημασμένοι”), ἡ απόδοση τῆς ὅποιας ἔστω καί ἐν δυνάμει στό σύνολο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὑπερβαίνει τό ἀναγκαῖο μέτρο καί προσβάλλει τήν προστατευόμενη ἀπό τό Σύνταγμα ἀξία τοῦ ἀνθρώπου».

5. Υπόθεση C-61/22 RL κατά Landeshauptstadt Wiesbaden, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=275040&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2430796>

6. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Reimagining_Digital_ID_2023.pdf

ύγειονομικά πιστοποιητικά νά λειτουργοῦν ως προϋπόθεση ἀσκησης θεμελιωδῶν δικαιωμάτων; Στήν ἔκθεση γράφεται καί τό ἔξης: «Καθώς ἔνα σύστημα ταυτότητας ἐπεκτείνεται, οἱ συνέπειες τῆς μή συμμετοχῆς σέ αὐτό μπορεῖ νά γίνουν τόσο σοβαρές πού νά κάνουν τήν ἐγγραφή οὐσιαστικά ἀναπόφευκτη (...). Ὅταν ἡ πρόσβαση σέ ἔνα ἀγαθό ἡ μά ύπηρεσία ἐξαρτᾶται ἀπό τήν κατοχή ἐνός ἐντύπου ταυτότητας καί αὐτή ἡ ταυτότητα εἶναι εὐρέως διαδεδομένη, τά ἀτομα μπορεῖ νά ἐξαναγκαστοῦν ἀποτελεσματικά νά ἀποκτήσουν αὐτή τή μορφή ταυτοποίησης, ἀκόμη καί ἀν δέν ύπάρχει νομική βάση γιά τήν ἀπαίτησή της».

Ἡ ἡλεκτρονική ἡ ψηφιακή ταυτοποίηση τῶν πολιτῶν ἀποκτᾶ μά ἀκόμα πιό ἐπικίνδυνη γιά τίς ἀνθρώπινες ἐλευθερίες διάσταση, ἀν συσχετιστεῖ καί συγκεραστεῖ μέ τίς ψηφιακές συναλλαγές καί τόν σταδιακό περιορισμό ἔως καί κατάργηση τῶν μετρητῶν ἀπό τής συναλλαγές.

Μόλις τόν περασμένο μήνα ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ‘Υπουργείου Έθνικῆς Οἰκονομίας σέ σχετική συνέντευξη σέ τηλεοπτικό σταθμό⁷ δήλωσε ὅτι ύπάρχουν σκέψεις νά ἀπαγορεύεται ἐντελῶς ἡ χρήση μετρητῶν στίς συναλλαγές σέ κάποιες ἐπαγγελματικές κατηγορίες ὅπως σέ γιατρούς, συμβολαιογράφους ἡ δικηγόρους καί νά ἐπιβληθοῦν οἱ ψηφιακές συναλλαγές μέ συστήματα POS.

Λίγες ἡμέρες νωρίτερα ὁ ‘Υφυπουρ-

γός Οἰκονομικῶν ἀνέφερε ώς βασικό στόχο τῆς κυβέρνησης τόν περιορισμό τῆς χρήσης τῶν μετρητῶν ἀπό τίς συναλλαγές⁸. Εἶπε χαρακτηριστικά: «Ἐμᾶς δέν μᾶς ἐνδιαφέρει ὁ τρόπος πληρωμῆς, ἀρκεῖ νά μήν εἶναι μέ μετρητά»!

Τήν ἄνοιξην τοῦ 2023 σέ σχετικές δηλώσεις της ἡ Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας Christine Lagarde ἐν ὅψει τῆς εἰσαγωγῆς ἐνός εἴδους ψηφιακοῦ νομίσματος κεντρικῶν τραπεζῶν, εἶπε γιά τό ἐπερχόμενο ψηφιακό εύρος: «Ποτέ δέν θά εἶναι ἀνώνυμο στό βαθμό πού συμβαίνει αὐτό μέ τά μετρητά»⁹.

Ὑπό τόν φόρο γιά ὅλη αὐτή τή δυστοπική κατάσταση, πού προδιαγράφεται, οἱ ἀντιδράσεις διεθνῶς ἐντείνονται καθώς ἡ συρρίκνωση τῆς ιδιωτικότητας τοῦ πολίτη καί οἱ κίνδυνοι ἀπό τήν παρανομή πρόσβαση στά προσωπικά του δεδομένα ἔχουν θέσει σέ ἐγρήγορση κοινωνίες καί κράτη!

Στήν Αὐστρία¹⁰, σχετικά πρόσφατα, 530.000 πολίτες ύπερβαλλαν αἴτημα¹¹ στήν κυβέρνησή τους γιά τήν κατοχύρωση στό Σύνταγμα τῆς χώρας τοῦ δικαιώματος πληρωμῶν μέ μετρητά μέ βασικό τους σύνθημα «τά μετρητά εἶναι ἐλευθερία σέ ἐντυπη μορφή»!

Παρομοίως καί στήν ‘Ελβετία: Ἐκεῖ μία ὄμαδα ἀκτιβιστῶν ἐπ’ ὀνόματι ‘Ελβετικό Κίνημα ἐλευθερίας’, συγκέντρωσε στίς ἀρχές τοῦ 2023 111.000 ύπογραφές¹² προκειμένου νά προκληθεῖ σχετικό δημοψήφισμα ὥστε νά διασφαλιστεῖ ὅτι

7. <https://www.youtube.com/watch?v=lFzZFzWZzzM>

8. <https://www.youtube.com/watch?v=uzzVJlfdhFY>

9. <https://reclaimthenet.org/digital-euro-to-have-built-in-limitations>

10. <https://www.cashmatters.org/blog/austrian-government-explores-pro-cash-laws>

11. <https://www.eurotopics.net/en/305923/austria-should-cash-payments-be-a-constitutional-right#>

12. <https://www.ot.gr/2023/02/13/diethni/elvetia-oi-polites-de-theloun-na-ksemeinoun-apo-metrita/>

τά κέρματα και τά χαρτονομίσματα θά εἶναι πάντα διαθέσιμα σέ ἐπαρκεῖς ποσότητες.

Ἐπιπλέον, μετά ἀπό ἀπόφαση τοῦ κοινοβουλίου τῆς Σλοβακίας τῆς 15ης Ιουνίου τοῦ 2023, προχώρησε ἡ τροποποίηση τοῦ Συντάγματος τῆς χώρας¹³, ἐπισημοποιώντας μέ συνταγματικῆς περιωπῆς διάταξη τό δικαίωμα χρήσης τῶν μετρητῶν ὡς τρόπο πληρωμῆς. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θεσπίστηκε ὡς προληπτικό μέτρο ἔναντι τοῦ προβλεπόμενου ψηφιακοῦ εύρω -πού κατά τά δημιοւντα- θά ἀνακοινωθεῖ στίς 26 Όκτωβρίου 2023 ἐδῶ στήν Ἀθήνα κατά τήν συνεδρίαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας στό κτήριο τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος.

Πρόσφατη ἔρευνα¹⁴ τῆς Κεντρικῆς Τράπεζας τῆς Γαλλίας (Banque de France) κατέδειξε ὅτι ἔνα ευρύτατο τμῆμα τῆς γαλλικῆς κοινωνίας, ἀρκετά μεγαλύτερο συγκριτικά μέ ἄλλα δυτικά κράτη, ἔξακολονθεῖ νά χρησιμοποιεῖ μετρητά στής καθημερινές συναλλαγές του, παρά τήν μεσολάβηση τῆς κρίσης τοῦ κορωνοϊοῦ, πού ἔργαλειοποιήθηκε πρός τήν κατεύθυνση τῆς ὥθησης τῶν κοινωνιῶν πρός τής ψηφιακές συναλλαγές! Πρόκειται γιά μελέτη μέ θέμα τής ἀγοραστικές συνήθειες καί τήν ποιότητα τῶν συναλλαγῶν μέ τά στοιχεῖα νά ἀντλοῦνται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα!

Ο Ὀργανισμός Ἡνωμένων Ἐθνῶν (ΟΗΕ) σέ σχετικό δελτίο,¹⁵ πού ἔξεδωσε, προτείνει, ὅχι μόνο τήν εἰσαγωγή τῶν ψηφιακῶν ταυτοτήτων σέ ὅλα τά κράτη τῆς ὑφηλίου, ἀλλά καί τή διασφάλιση ὅτι οἱ κεντρικές ἀρχές τίς συνδέουν μέ τραπεζικούς λογαριασμούς ἡ στά ψηφιακά πορτοφόλια στά κινητά τηλέφωνα τῶν πολιτῶν.

Δέν μποροῦμε ἀλλωστε νά θεωρήσουμε τυχαία τήν συμμετοχή τῆς Ἑλληνίδας συνιδρύτριας τῆς ἑταιρείας Nova Credit κ. Νίκης Γουλιανῆς στή φετινή συνεδρίαση τῆς περιβότης Λέσχης Bilderberg στή Λισαβόνα¹⁶! Τό ἐν λόγω παγκόσμιο γραφεῖο πίστωσης σέ συνεργασία μέ κάποιες ἀπό τίς μεγαλύτερες τράπεζες ἔχει ὡς στόχο τήν ἔξαπλωση σέ διεθνές ἐπίπεδο τοῦ «ἡλεκτρονικοῦ πιστωτικοῦ διαβατηρίου», ὡστε κάθε ἀνθρωπος νά καταστεῖ κάτοχος ἐνός ἡλεκτρονικοῦ λογαριασμοῦ μέ πληρες ιστορικό καί κατ' ἐπέκταση ἐλεγχόμενα ἔχυπηρετούμενος, ἀσχέτως τοῦ ποῦ βρίσκεται καί τοῦ πόσο πλούσιος ἡ φτωχός εἶναι.

Κοινή συνισταμένη τῶν ἀνωτέρω παραδειγμάτων ἀποτελεῖ ὁ ἐνθουσιώδης ζηλωτισμός τοῦ τραπεζικοῦ τομέα σέ ἀγαστή σύμπραξη μέ τής πολυεθνικές ἑταιρεῖες νά ἔξαφανίσουν τά μετρητά ἀπό τής συναλλαγές! Οἱ λαοί ἴδιως στόν δυτικό κόσμο ὑπνοβατοῦν πρός μιά ἀχρήματη κοινωνία -πού σέ συνδυασμό μέ τήν ψηφιακή ταυτοποίηση καί

13. https://www.thecoinrepublic.com/2023/06/21/fear-of-digital-euro-drives-slovakia-to-end-its-constitution/?fbclid=IwAR0ktyqU_Mz4b6UTFWkIYKP4lQErPWOXwXcmNKHlDc9lgYm3MR2glWO8Vg0

14. <https://publications.banque-france.fr/en/three-years-after-beginning-health-crisis-cash-holding-its-own-against-other-means-payment-france>

15. <https://reclaimthenet.org/un-digital-id-linked-to-bank>

16. <https://www.protothema.gr/world/article/1372892/portogalia-sunedriazei-i-leshi-bilderberg-sti-lisavona-poioi-ellines-summetehoun/>

τίν εξάρτηση της ασκησης σωρείας δικαιωμάτων από τήν κατοχή των νέων ταυτοτήτων- θά αποτελέσει τόν τέλειο ψηφιακό έγκλεισμό δίχως δυνατότητα άποδρασης!

Μαζί μέ τίς άνωτέρω έξελίξεις είμαστε στό κατώφλι μιᾶς νέας πραγματικότητας που θά έγκαθιδρυθεί μέ τήν θέσπιση στούς προσεχείς μῆνες τοῦ ψηφιακοῦ πορτοφολιοῦ τῆς ΕΕ μέ πιθανό δρίζοντα έφαρμογής του τό 2027! Πρόκειται γιά ψηφιακή έφαρμογή έγκατεστημένη στά «έξυπνα» κινητά μας τηλέφωνα, ή όποια θά περιέχει κυριολεκτικά τά πάντα: τήν ταυτότητα, τό διαβατήριο, τόν ψηφιακό ιατρικό μας φάκελο, τά οίκονομικά μας δεδομένα, τήν αδεια διδήγησης, τήν φοιτητική ή έπαγγελματική ταυτότητα καί όποιοδήποτε άλλο προσωπικό διαπιστευτήριο!

Η είσηγήτρια τοῦ προσχεδίου τοῦ εύρωπαικοῦ Κανονισμοῦ Romana Jereković δήλωσε ἐπί λέξει προσφάτως στό Εύρωκοινοβούλιο: «Η ψηφιακή ταυτότητα δέν εἶναι πλέον ἀπλά ἔνα καλό ἀντικείμενο γιά νά τό κατέχεις, ἀλλά ἔνας νέος τρόπος κοινωνικής συμμετοχής καί ἐνδυνάμωσης καθώς καί ἔνα έργαλείο γιά μιά συμπεριληπτική ψηφιακή Εύρωπη»¹⁷.

Στίς 20 Ιουνίου 2023, 24 φορείς τῆς κοινωνίας τῶν πολιτών πού έξειδικεύονται σέ ζητήματα ίδιωτητας, ψηφιακών τεχνολογιών καί προστασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων ἀπέστειλαν πρός τήν ΕΕ μά ἐπιστολή¹⁸ σχετική μέ τό ψηφιακό πορτοφόλι, ἐκφράζοντας τίς έξαιρετικά σοβαρές ἀνησυχίες τους γιά

τήν συρρίκνωση τῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτών καί τήν δημιουργία ἐνός δργουελιανοῦ πανοπτικοῦ μοντέλου ἀδιάλειπτης παρακολούθησης!

Συγκεκριμένα ἀναφέρουν ὅτι τό ψηφιακό πορτοφόλι τῆς ΕΕ «θά αποτελέσει ἔνα δῶρο γιά τήν Google καί τήν Facebook πού ύποσκάπτει τήν ίδιωτητα τῶν Εύρωπαιών πολιτών. Αύτό θά ἔχει συνέπειες στόν καθένα ἐντός τῆς Ένωσης καί θά ύποβιθάσει τό ἐπίπεδο τῆς ίδιωτητης χαμηλότερα σέ σχέση μέ ἄλλη μέρη τοῦ κόσμου. Σύντομα δί Κανονισμός γιά τό ψηφιακό πορτοφόλι θά θεσπίσει ἔνα σύστημα μοναδικῆς καί μόνιμης ταυτοποίησης κάθε πολίτη πού θά ἐπιτρέπει στούς διεθνεῖς ψηφιακούς κολοσσούς νά συσχετίζουν τήν συμπεριφορά μας στόν δημόσιο καί ίδιωτη τομέα μέ μιά ἀνευ προηγουμένου ἀκρίβεια! Κανένα τεχνικό ή δργανωτικό μέτρο δέν μπορεῖ νά ἐμποδίσει αὐτή τήν εύρυταπ κακοποίηση τῶν ἀνθρώπων».

Σέ ἄλλο σημείο τῆς ἐπιστολῆς τους σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Μέ τήν ἐνοποίηση δῶν διαδράσεων τῆς ἡλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, οἱ ἐπισκέψεις στόν γιατρό ή στήν τράπεζα, ή εἴσοδος σέ ίστοσελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης ή στά μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς καί ἀλλού μέ τό ψηφιακό πορτοφόλι ώς τό μοναδικό κλειδί, ἀκόμα καί ή ἐλάχιστη διακοπή λειτουργίας τοῦ συστήματος θά ἔχει σοβαρότατες ἐπιπτώσεις. Οἱ εύαίσθητες πληροφορίες ταυτοποίησης, οίκονομικῆς κατάστασης καί τῆς ὑγείας ἐκατομμυρίων Εύρωπαιών προσφέρουν μιά πολύ κερδοφόρα ἀφορμή γιά κυβερ-

17. <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230206IPR72110/meps-backplans-for-an-eu-wide-digital-wallet>

18. https://docs.reclaimthenet.org/cso-eidas-open_letter_2023.pdf

νοεπιμέσεις. Αύτός ός έντονος συγκεντρωτισμός θά μπορούσε νά αποδειχθεί μοιραίο λάθος!

Τών άνωτέρω κατάσταση δέν θά τών περιέγραφε έναργέστερα παρά μιά φράση του George Orwell στό περίφημο σύγγραμμά του «1984»: «”Επρεπε νά ζήσεις –καί ξέπεις από συνήθεια, ή όποια μετατράπηκε σέ ένστικτο– μέ τών προϋπόθεση ότι διάθετες ήχος πού έκανες άκουγόταν καί, έκτός αν γινόταν στό σκοτάδι, ή κάθε κίνηση έλεγχόταν έξονυχιστικά».

Οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες πραγματικά μπορούν νά έπιλύσουν άναρθριμπτα προβλήματα της καθημερινής καί δεν μόνο ζωῆς μας! Άπο τών άλλων, είμαστε τόσο κυριευμένοι από τό νά άξιοποιούμε δλες τίς νέες τεχνολογίες δίχως βαθειά καί οριμπού σκέψη γιά τίς έπιπτώσεις της άπροσεξίας μας, πού έκόντες-άκοντες προετοιμάζουμε ένα μέλλον, στό όποιο ή έλευθερία θά είναι μιά ψευδαίσθηση ή ένας εύφημος.

Μέ τίς οραγδαίες έξελιξεις στό πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης καί τῶν δικτύων 5ης ή καί θης γενιάς δέν άργειν στιγμή πού κάθε συσκευή πού χρησιμοποιούμε – άκομη καί πράγματα δπως οί καρέκλες, τά ποτήρια ή τό κρεβάτι στά όποια δέν θά άναμέναμε νά δοῦμε ένσωματωμένη ψηφιακή τεχνολογία – θά συνδέονται καί θά «μιλοῦν» άνταλλάσσοντας δεδομένα μεταξύ τους. Μέχρι τό τέλος του 2018 ύπηρχαν κατ' έκτιμηση 22 δισεκατομμύρια συσκευές σέ χρήση σέ δλον τών κόσμο συνδεδεμένες στό διαδίκτυο τῶν πραγμάτων (Internet of Things – IoT)... Τά προγνωστικά στοιχεῖα προβλέπουν πώς μέχρι τό 2030 περίπου 50 δισεκατομμύρια από αύτές τίς «έξυπνες» συσκευές θά είναι σέ χρήση παγκοσμίως, δημιουργώντας ένα τερά-

στιο δίκτυο πού θά άλληλεπιδρά μέ τίν λήψη καί αποστολή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλ. της ψηφιακῆς άποτύπωσης άνθρωπων συμπεριφορών-έπιλογών, μέ συνεπακόλουθο τόν άμετάκλητο ένταφιασμό της ίδιωτικότητας!

Γράφει τό πρών στέλεχος της Υπηρεσίας Έθνικής Άσφαλείας τῶν ΗΠΑ Edward Snowden στό αύτοβιογραφικό του βιβλίο «Τό Μεγάλο Φακέλωμα»:

«Τό νά λές πώς δέν σέ άπασχολεί ή ίδιωτικότητα, γιατί δέν έχεις τίποτε νά κρύψεις, δέν διαφέρει από τό νά λές ότι δέν σέ άπασχολεί ή έλευθερία τού λόγου, γιατί δέν έχεις τίποτε νά πεις. ”Η πώς δέν σέ άπασχολεί ή έλευθεροτυπία, γιατί δέν σου άρεσει νά διαβάζεις. ”Η ότι δέν σέ άπασχολεί ή άνεξιμροσκεία, γιατί δέν πιστεύεις στόν Θεό!»

Ένω ό Gus Hunt, είδικός σέ θέματα κυβερνοασφάλειας καί πρών ύψηλόβαθμο στέλεχος της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριῶν τῶν ΗΠΑ (CIA) δίλωσε πρίν από μερικά χρόνια: «Κοντεύουμε νά άποκτήσουμε τή δυνατότητα νά έπεξεργαζόμαστε τό σύνολο τῶν πληροφοριῶν πού παράγονται από τούς άνθρωπους».

Δέν είναι δύσκολο κατόπιν τῶν προλεχθέντων νά έξαγάγουμε τό συμπέρασμα ότι έπικειται ή έπιβολή ένός συστήματος τυλαντικού καί άνελεύθερου πού ή άνθρωποτητα δέν βίωσε ποτέ, ούτε άκομα καί στίς πιό σκοτεινές στιγμές της! Ή διαπίστωση αύτή δέν είναι προϊόν μιᾶς τεχνοφοβικῆς άντιληψης, μιᾶς τυφλῆς καί άρρωστης έμμονής ή ένός στείρου άρνητισμοῦ. ”Άν κανείς μέ νηφαλιότητα καί δίχως προκαταλήψεις συνδέει τά γεγονότα καί σχηματίσει τήν μεγάλη είκόνα, μέ εύκολία καταλήγει σέ αύτό πού σημειώνει χαρακτηριστικά ό Άγγλοβούλγαρος νομπελίστας Έλιας

Κανέττι στό βιβλίο του «Μάχα καί Ἐξουσία»: «Μεγάλο μέρος τοῦ γούτρου πού ἔχουν οἱ δικτατορίες ὀφεῖλεται στό ὅτι τούς ἀποδίδεται ἡ συγκεντρωμένη δύναμη τοῦ μυστικοῦ, πού στίς δημοκρατίες μοιράζεται σέ πολλούς καί διασκορπίζεται!»

Ο Γάλλος πολιτικός στοχαστής καί ιστορικός Alexis de Tocqueville γράφει στό ἔργο του «Τό παλαιό καθεστώς καί ἡ ἐπανάσταση»:

«Ορισμένοι λαοί διεκδικοῦν ἐπίμονα τίν ἐλευθερία τους, ἀψηφώντας κάθε εἴδους κινδύνους καί δυσκολίες. Η ἀγάπη τους γι' αὐτή δέν ἀπορρέει ἀπό τά υλικά ἀγαθά πού τούς ἔξασφαλίζει. Τήν θεωροῦν, αὐτή καθ' ἔαυτήν, ὅχι μόνο τόσο πολύτιμο καί τόσο ἀπαραίτητο ἀγαθό ὥστε τίποτε δέν θά μποροῦσε νά τούς ἀποξημιώσει γιά τήν ἀπώλειά της, ἀλλά καί ἵκανή νά τούς παρηγορεῖ καί μόνο μέ τήν ὑπαρξή της. Ἄλλοι λαοί πάλι, ὅταν εὐημεροῦν, χάνουν τό ἐνδιαφέρον τους γιά τήν ἐλευθερία. Ἀφίνουν τότε νά τούς τήν στερήσουν, χωρίς νά ἀντισταθοῦν, ἀπό φόβο μήπως ἡ πιθανή ἀντίδρασή τους θέσει σέ κίνδυνο τήν εὐημερία τους. Τί λείπει, ἐπομένως, ἀπό αὐτούς τούς λαούς γιά νά παραμείνουν ἐλεύθεροι; Μά, ἡ ἐπιθυμία νά διατηρήσουν τήν ἐλευθερία τους. Μή μοῦ ζητήσετε νά ἀναλύσω αὐτή τήν ὑψηπέτη ἐπιθυμία· ἡ τήν νιώθει κανείς ἡ ὅχι. Εἶναι προνόμιο τῶν εὐγενικῶν καρδιῶν, στίς δόποιες ὁ Θεός ἔχει δώσει τό χάρισμα νά τήν ἀπολαμβάνουν, νά αἰσθάνονται

πλήρεις ὅταν τήν ἔχουν, νά πυροδοτοῦνται ἀπό αὐτήν. Εἶναι μάταιο νά προσπαθεῖ κανείς νά ἐμφυσήσει τήν ἀγάπη γιά τήν ἐλευθερία στίς μέτριες ἐκεῖνες ψυχές πού δέν ἔχουν νιώσει ποτέ τήν ἀνάγκη της».

Δέν εἶναι δυνατόν τό Γένος μας, γαλουχημένο μέ τά νάματα τῆς ὑψηλότερης καί εὐγενικότερης τῶν ἀξιῶν, τῆς Ἐλευθερίας, νά ἀποδεχτεῖ νά παραλάβει στά χέρια του τό κλειδί πού ἀνοίγει τήν πόρτα γιά τήν ἄβυσσο!

Καί ἡ Ἐλευθερία, ὅπως ιστορικά ἔχει καταδειχτεῖ, ἀπαιτεῖ θάρρος, ἀνδρεία καί τόλμη ἀλλά καί ἰδρώτα, δάκρυα καί αἷμα!

Αὐτός ἔλαχε νά εἶναι ὁ ἀγώνας τῆς ἐποχῆς μας! Πρίν ἀπό 200 χρόνια, τό 1823, ὁ ἐθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός θά συντάξει τόν «Ὕμνον εἰς τήν Ἐλευθερίαν» πού εἶναι συνυφασμένος μέ τήν ιστορική ἴδιοπροσωπεία μας! Σήμερα καλούμαστε νά ὑμνήσουμε τήν Ἐλευθερία μέ τήν στάση μας, πού ἵσως θά ἔχει κάποιο κόστος ἀλλά ἀποτελεῖ μονόδρομο γιά κάθε ρωμαϊκή ψυχή!

Στήν διαφαινόμενη ἴδιότυπη σκλαβιά, πού μᾶς ἐτοιμάζουν, ὀφείλουμε νά μή συναινέσουμε ἀλλά ἐνωμένοι καί μέ Ἱερό πεῖσμα νά προασπίσουμε ὅτι πολυτιμότερο μποροῦμε νά κληροτοδοτήσουμε στά παιδιά μας: τήν Ἐλευθερία!

Σᾶς εὐχαριστῶ

OXI
στήν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς
πού ἐπιβάλλει ὁ ἀντεργατικός νόμος τῆς κυβέρνησης.

**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ: ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ «ΚΟΛΠΟ ΓΚΡΟΣΟ»
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΑΒΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ «ΠΡΙΖΑ»***
τοῦ κ. Ἐλευθερίου Ἀνδρώνη, δημοσιογράφου

● "Ενα σενάριο ἀπὸ τὸ ἐφιαλτικὸ μέλλον τοὺς

Φανταστεῖτε μιὰ τέτοια Κάρτα Πολίτη, τί τρομακτικὴ δύναμιν μαζικῆς χειραγώγησης καὶ καταστολῆς θὰ ἔχει σὲ μιὰ ἐπόμενη... πανδημίᾳ (ὅπως ἡδη προαναγγέλλουν ὅτι θὰ ἔχουμε). Φανταστεῖτε ἔναν πολίτη ποὺ γιὰ δόποιοδήποτε λόγῳ δὲν ἔμπιστευτεῖ τὰ σκευάσματα ποὺ θὰ προκύψουν ἀπὸ τὸ ἐπόμενο mega deal τῆς ΕΕ μὲ τὴν Pfizer, πόσο ἀκαριαῖα θὰ μποροῦν νὰ τοῦ κατεβάσουν τὸν διακόπτη τῶν δικαιωμάτων του.

Δηλαδὴ νὰ μὴ μπορεῖ νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ σπίτι του, καὶ ἀν βγεῖ παρατύπως νὰ μὴν μπορεῖ νὰ βάλει μπρὸς τὸ συνδεδεμένο online αὐτοκίνητο του ἢ νὰ χρησιμοποιήσει MMM. Νὰ μὴ μπορεῖ νὰ ἔργαστεῖ, νὰ μὴ μπορεῖ νὰ εἰσέλθει σὲ δημόσιες ὑπηρεσίες καὶ καταστήματα πάσης φύσεως καὶ νὰ τοῦ περιορίζονται ἀσφυκτικὰ οἱ ἀγορὲς ποὺ θὰ μπορεῖ νὰ κάνει. Νὰ ἀποκλείεται ἀπὸ τὰ ψηφιακὰ ἐπιδόματα οἰκονομικῆς στήριξης τοῦ κράτους καὶ νὰ μὴν ὑπάρχουν μετροπτὰ γιὰ νὰ τὸν βοηθήσει ἔνας συνάνθρωπός του, ἀφοῦ αὐτὰ θὰ ἔχουν καταργηθεῖ καὶ θὰ ὑπάρχει μόνο ψηφιακὸ εὔρω ποὺ θὰ ἐλέγχεται ἀπόλυτα σὲ ποιούς λογαριασμοὺς «ἀρνητῶν» καταλήγει.

Νὰ μὴ μπορεῖ ἀκόμα νὰ χρησιμοποιήσει social media, ἐφαρμογὲς ἢ καὶ τὸ διαδίκτυο γενικότερα, ἀν κατηγορηθεῖ καὶ

καταχωρηθεῖ ὡς «διακινητὴς ψευδῶν εἰδήσεων». Γιὰ ὅποιοδήποτε μέτρο παραβιάζει αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀπλὰ θὰ θέλει νὰ ζήσει, αὐτόματα θὰ γνωστοποιεῖται ἢ παράβαση στὴ βάση δεδομένων, καὶ θὰ τοῦ ἐπιβάλλεται πρόστιμο ἢ ἀκόμα καὶ ἐντολὴ σύλληψης.

Όλη αὐτὴ ἢ φρικτὴ ἔξουσιαστικὴ δύναμιν, μέσα σὲ ἔνα καὶ μόνο τσίπ. Αὐτὸς ὁ ἐφιάλτης, θὰ εἶναι ἢ «ζωὴ» ἐνὸς ἐλεύθερου πολίτη μέσα σὲ ἔναν ὀργουελικὸ κόσμο ποὺ σήμερα προμοτάρεται μὲ τὰ ἴλουστρασιὸν ἀφηγήματα τῆς «ἀσφάλειας», τῆς «ἔξυπηρέτησης», τῆς «προόδου» καὶ τῆς διασφάλισης ἐνὸς «σύγχρονου» κράτους, ποὺ στὴν πραγματικότητα χρησιμοποιεῖ τὴν τελευταία λέξην τῆς τεχνολογίας γιὰ νὰ ἐπανεκκινήσει τὰ πιὸ ἀναχρονιστικὰ καὶ μαῦρα καθεστῶτα ποὺ γνώρισε ἢ ίστορία. Αὐτὴ εἶναι ἢ πραγματικὴ «μεγάλη ἐπανεκκίνηση».

Μήπως σᾶς φαίνονται ὑπερβολικὰ ὅλα αὐτά; Μά, ἡδη τὰ εἴδαμε νὰ ἐφαρμόζονται στὸν καιρὸ τῆς πανδημίας, σὲ πρώιμη καὶ πιλοτικὴ μορφή. Άπλα αὐτὸ ποὺ ἔλειπε ἀπὸ τὰ κέντρα ἔξουσίας ἥταν μία ἐνιαία ψηφιακὴ πλατφόρμα ἐπεξεργασίας πληροφοριῶν ποὺ θὰ συντονίζει πλήρως τὸν ἔλεγχο τῶν πολιτῶν, τοὺς περιορισμοὺς τους καὶ τὶς κυρώσεις ποὺ θὰ ἔχουν. Σὲ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν πλατφόρμα θέλουν νὰ ὑποτάξουν τὴν ἐλευθερία τῶν λαῶν, μὲ τὶς ἡλεκτρο-

* Ἀπὸ τὸ sportime.gr (5.9.2023). Έλλείψει χώρου παραθέτουμε μόνον τό β' μέρος τοῦ ἄρθρου, διότι τό α' μέρος καλύπτεται ἐν μέρει ἀπό τὸ ἄρθρο τοῦ κ. Καλλιντέρη, πού προηγήθηκε.

νικὲς ταυτότητες.

Τὰ παραπάνω εἶναι ἄκρως ρεαλιστικά, φτάνει μόνο νὰ ἀνακαλέσουμε στὴ μνήμη μας ὅτι ὁ ἐπί κεφαλῆς τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ, **Κλάους Σβάμπτ**, στὸν ὅποιο «κλίνουν τὸ γόνυ» εὐλαβικὰ οἱ πλεῖστοι τῶν ἡγετῶν τῆς Δύσης, δίλωσε ὅτι **θεωρεῖ τὸ τεχνοφασιστικὸ κράτος τῆς Κίνας**, ως «**πρότυπο** γιὰ τὶς κοινωνίες τοῦ κοντινοῦ μέλλοντος.

● Τὰ φαιδρὰ ἐπιχείρηματα τῶν ΜΜΕ

Τὸ γελοϊο ἐπιχείρημα, ποὺ χρησιμοποιεῖται κατὰ κόρον ἀπὸ τηλεοπτικὲς ἐκπομπές, ποὺ προπαγανδίζουν τὶς ἡλεκτρονικὲς ταυτότητες, εἶναι τὸ «τί σᾶς πειράζουν οἱ ταυτότητες, ἐφ' ὅσον ἔχετε smartphone, πιστωτικὲς κάρτες καὶ social media;». Πρόκειται γιὰ ἔνα παιδικὸ ἐπιχείρημα ποὺ φανερώνει δύο ἀλληλεγγόρεις:

Πρῶτον, τὴν ἀδυναμία τους νὰ προβάλουν σοβαρὸ ἀντίλογο, ἐφ' ὅσον γνωρίζουν ὅτι τὸ ἀφήγημα ποὺ πλασάρουν «μπάζει» ἀπὸ χίλιες πλευρές. Παρ' ὅλα αὐτὰ προτιμοῦν νὰ γίνονται γραφικοὶ γιὰ νὰ πάρουν ἀπὸ τὴν πλευρά τους ὅσους πολίτες ἀμφιταλαντεύονται γιὰ τὸ τί θὰ πράξουν καὶ δὲν ἔχουν ἐνημερωθεῖ ἐπαρκῶς γιὰ τὸ ζήτημα.

Δεύτερον, τὸ πνεῦμα ἐθελοδουλίας, ποὺ θέλουν νὰ ἐμφυσήσουν στὸν κόσμο. Ἐχουν «προσκυνήσει» προκαταβολικὰ τὴν κυριαρχία τοῦ Μεγάλου Ἀδελφοῦ, καὶ θέλουν νὰ πείσουν τὸν λαὸ πῶς εἶναι ἀναπόφευκτο καὶ ἐπωφελὲς νὰ λυγίσει τὰ γόνατα μπροστὰ στὸν παντεπόπτη ὁφθαλμὸ τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων. Δεκάδες δημοσιογράφοι, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν ἐπιφυλακτικὴ ματιὰ σὲ κάθε

μεταρρύθμιση τοῦ κράτους, ἔχουν ἔξελιχθεὶ σὲ τελάληδες τῆς μαζικῆς ὑποταγῆς. Αὐτὴ εἶναι ἡ κατάσταση στὴν ὡμὴ μορφή της.

Τὸ σκεπτικό τους εἶναι τόσο βλακωδεῖς, παρόμοιο μὲ τὸ νὰ σοῦ ἔλεγαν: ἀφοῦ κατάφερε νὰ σοῦ κλέψει μερικὰ χρυσαφικὰ ὁ κλέφτης ἀπὸ τὸ συρτάρι, γιατὶ νὰ μὴν τοῦ ἀφήσεις καὶ τὸ χρηματοκιβώτιο ἀνοιχτὸ γιὰ τὴν ἐπόμενη ἐπίσκεψή του; Ἀφοῦ ὁ ληστὴς παραβίασε τὸ σαλόνι, γιατὶ νὰ μὴν τοῦ ἀνοίξεις καὶ τὸ ὑπνοδωμάτιο ποὺ βρίσκεσαι κλειδωμένος; Ἀφοῦ ὁ δυνάστης σου, σοῦ πέρασε μὰ χειροπέδα στὸν ἔνα καρπό, γιατὶ νὰ μὴν τὸν ἀφήσεις νά σοῦ κλειδώσει καὶ τοὺς δύο; Ὁ ραγιαδισμὸς σὲ ὅλο του τὸ «μεγαλεῖο»!

Αὐτὸ τὸ εὔτελὲς ἐπιχείρημα, ἔχει ἀπαντηθεὶ ἢδη συντριπτικά. Στὸ κινητό, στὴν τραπεζικὴ κάρτα, στὰ social media, παντοῦ ὅπου πραχωροῦμε προσωπικὰ στοιχεῖα μας, τὸ κάνουμε μὲ τὴ **ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ** μας. Ἐχουμε τὴ δυνατότητα νὰ μὴν πραχωροῦμε τίποτα καὶ εἴμαστε ἐνήμεροι γιὰ τὰ δεδομένα, ποὺ ἐμπιστευόμαστε στὶς ἑκάστοτε ὑπηρεσίες.

Τὸ ἀκόμα πιὸ δουλικὸ ἐπιχείρημα, ποὺ χρησιμοποιεῖται, εἶναι τὸ «γιατὶ νὰ ἀνησυχῶ γιὰ τὴν παράδοση τῶν προσωπικῶν δεδομένων μου, ἀφοῦ δὲν ἔχω τίποτα νὰ κρύψω». Αὐτὸ σημαίνει ὅτι πραχωρεῖς a priori τὸ δικαίωμά σου στὴν προσωπικὴ ζωὴ καὶ τὸ κάνεις φέιγ βολὰν γιὰ κάθε ἐνδιαφερόμενο.

Ο Edward Snowden συνόψισε τὴ βασικὴ ἀνάγκη γιὰ τὸ ἀπόρρητο καὶ τὴν προστασία τῆς ἴδιωτικῆς ζωῆς, γράφοντας: «Τὸ ἐπιχείρημα ὅτι δὲν σᾶς ἐνδιαφέρει τὸ δικαίωμα στὴν ἴδιωτικὴ ζωή, ἐπειδὴ δὲν ἔχετε τίποτα νὰ κρύψετε, δὲν διαφέρει ἀπὸ τὸ νὰ λέτε ὅτι δὲν σᾶς νοιάζει γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου,

έπειδη δὲν ἔχετε τίποτα νὰ πεῖτε».

“Άν δὲν ἔχει τίποτα νὰ κρύψεις, τότε δὲν σὲ πειράζει – ἀς ποῦμε γιὰ παράδειγμα – νὰ ἐγκαταστήσεις μερικὲς κάμερες στὸ σπίτι σου, ποὺ θὰ καταγράφουν τὴν ἴδιωτικὴν ζωὴν σου 24 ὥρες τὸ 24ωρο καὶ θὰ τὴν διοχετεύουν στὸ διαδίκτυο.” Άν δὲν ἔχεις τίποτα νὰ κρύψεις, τότε ἀς δημοσιοποιήσεις στὰ social media τοὺς κωδικοὺς πρόσβασης σου, τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα σου, τὴν ἐρωτικὴν ζωὴν σου, τὶς ἀσθένειες ἀπὸ τὶς ὁποῖες πάσχεις, δλες τὶς ἀγορές σου ποὺ ἀποκαλύπτουν πληροφορίες γιὰ τὴν ζωὴν σου, τὴν γνώμην σου γιὰ τοὺς συναδέλφους σου, τὶς συζητήσεις στὰ «πηγαδάκια» μὲ τοὺς φίλους σου.

Καὶ ἀν ἀκόμα ὑποθέσουμε πῶς δὲν σὲ ἐνδιαφέρει καθόλου ἡ προσωπικὴ ζωὴ σου, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν εἶσαι «ἐνοχος», διότι τὰ κριτήρια «ἐνοχῆς» δὲν θὰ τὰ θέτεις ἐσύ, ἀλλὰ μία ὑπερεθνικὴ ἔξουσία ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὰ μεταβάλλει κατὰ τὸ δοκοῦν. Ἄς σκεφτοῦμε ἐνδεικτικά, ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἄνω τῶν 60 ἐτῶν δὲν μποροῦσαν νὰ φανταστοῦν ποτὲ ὅτι τὸ νὰ ἀσκεῖς τὸ δικαίωμα προαιρετικότητας μιᾶς ἰατρικῆς πράξης δὲν εἶναι σημεῖο «ἐνοχῆς». Καὶ ὅμως κρίθηκαν «ἐνοχοι» ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ ἔλαβαν πρόστιμα 100 εὐρώ τὸν μῆνα. Καὶ αὐτὸ εἶναι μόνο ἔνα ἐλάχιστο παράδειγμα.

● Φρικτὰ προβλέψιμοι

Ξέρετε, ἡ περίοδος τῆς πανδημίας μπορεῖ νὰ λειτουργησε ως ἐπιτυχημένο πείραμα καὶ πρόβα τζενεράλε γιὰ τὴν μαζικὴ χειραγώγηση τῶν λαῶν, ἀλλὰ ἀποδείχθηκε δίκοπο μαχαίρι γιὰ τὴν «έλιτ», διότι ὁ κόσμος ἔκανε ἐντατικὸ «φροντιστήριο» στὶς ἐπιδιώξεις τους, τὶς μεθοδεῖες τους καὶ τὰ σχέδιά τους. Ξεχώρισε ἡ ἡρα ἀπὸ τὸ σιτάρι. Φάνηκε πῶς δουλεύουν οἱ γκεμπελίσκοι τῶν media,

πῶς στίνουν τὴν προπαγάνδα τους, πῶς ξεδιπλώνουν τὰ ἐπιχειρήματά τους.

Αὐτὸ ποὺ βλέπουμε νὰ γίνεται τώρα μὲ τὶς ταυτότητες ἀπὸ τὰ συστηματικὰ MME, εἶναι μὰ κατάσταση «καρμπόν» μὲ ὅσα γίνονταν στὴν πανδημία γιὰ τρία χρόνια. Οἱ ἵδιοι στερεότυποι χαρακτηρισμοί, ὁ ἵδιος κοινωνικὸς ρατσισμός, τὸ ἵδιο bullying ἀπὸ τὰ κανάλια, οἱ ἵδιες ἀπειλές, ἡ ἵδια πλύση ἐγκεφάλου, οἱ ἵδιες δημοσιογραφικὲς φάτσες στὸν ἵδιο ρόλο τοῦ «μαντρόσκυλου», ποὺ πιάνει πόστο στὸ τηλεοπτικὸ μαντρί, μέχρι νὰ παραδώσει τὴν σκυτάλη στὸν ἐπόμενο. Τοὺς «εἰδικοὺς» μὲ τὶς λευκὲς ποδιές, ποὺ εἶχαν ἀναλάβει νὰ κάνουν τοὺς πλασιὲ τῶν σκευασμάτων, τοὺς ἀντικατέστησαν «εἰδικοὶ» τῆς τεχνολογίας, τοῦ «νόμου» καὶ τῆς «τάξης» ποὺ λειτουργοῦν ως πλασιὲ τῶν ταυτοτήτων.

“Όλα ἵδια καὶ ἐπαναλαμβανόμενα, σὲ σημεῖο νὰ ἔχουν γίνει ἀφόροτα προβλέψιμοι καὶ νὰ τοὺς ἀγνοεῖ ὅλο καὶ περισσότερος κόσμος.

Καὶ αὐτὴ τὴν φορὰ ἡ ἀπειλὴ δὲν εἶναι τὸ ἀφήγημα ἐνὸς ἀόρατου ιοῦ, ποὺ ἡ μὴ σοβαρότητά του μποροῦσε νὰ κρυφτεῖ πίσω ἀπὸ βουνὰ μὲ ἀκατανόητες μελέτες καὶ ὡκεανοὺς ἀπὸ fake news, ἀλλὰ «μετρημένα κουκιά», ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἀπεμπόληση ἡ τὴν προάσπιση πολὺ συγκεκριμένων δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν.

Τὸ δίλημμα εἶναι σαφέστατο. Δέχεσαι νὰ μπεῖς στὴν «πρίζα» ἐνὸς παγκόσμιου συστήματος ἡ ὁχι; Η εὔλογη ἀπάντηση: Δὲν περάσαμε ἀπὸ δύο Παγκόσμιους Πολέμους καὶ μία Δίκη τῆς Νυρεμβέργης γιὰ νὰ φτάσουμε σῆμερα νὰ ξαναγίνουμε ἀπρόσωποι ἀριθμοὶ καὶ νὰ ξαναμπούμε σὲ ψηφιακὰ στρατόπεδα συγκέντρωσης, καὶ μάλιστα οἰκειοθελῶς. Δὲν εἴμαστε νούμερα, ἀλλὰ ἐλεύθερα πρόσωπα.

ΟΣΟΙ ΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΥΝΕΤΡΙΒΗΣΑΝ* τοῦ κ. Κωνσταντίνου Ζιαζιᾶ, ἀντιστρατήγου ἐ.ἀ. ἐπιτίμου Α/ΓΕΣ

‘Αναζητοῦνται ἐπειγόντως «τρελοί ἄλλα καθαροί»... γιά νά γίνουμε κανονική χώρα... Διαπιστώνει καθυστερημένα καὶ ὅστερα ἀπό χρόνια παρακμῆς τῆς κοινωνίας μας, τῆς Χώρας μας, ὁ ἔγκριτος δημοσιογράφος τῆς Καθημερινῆς καὶ ἀναρωτιέται ἐάν ὑπάρχουν «τρελοί», ἵκανοί καὶ καθαροί στόν ζωτικό πυρήνα τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους.

Ἡ ἀπάντηση εἶναι κατηγορηματική: Ναί, ὑπάρχουν, τόσο στήν κοινωνίᾳ μας, ὅσο καὶ στόν κρατικό μηχανισμό, τούς διποίους ὅμως οὐδέποτε αὐτοί πού ἐνημερώνουν τήν κοινωνίᾳ ἀνέδειξαν, οὐδέποτε ἀνάφεραν ὡς ὑποδείγματα τῶν νέων μας. [...]

Ναί ὑπάρχουν οἱ Ἀξιοί, «οἱ τρελοί, ἄλλα καὶ οἱ καθαροί», οἱ Ἀριστοί, οἱ Ἐντιμοί, οἱ Δημιουργικοί ἀνθρωποί, εἶναι δίπλα μας στήν κοινωνίᾳ, εἶναι μέσα στόν κρατικό μηχανισμό, πού δέν ἐνδιαφέρονται γιά τό χρῆμα, γιά τό πῶς θά αὐξήσουν τό πόθεν ἔσχες, τά ἀκίνητά τους, ἄλλα μόνο γιά τήν προκοπή καὶ τήν εὐημερία αὐτοῦ τοῦ τόπου καὶ τήν κοινωνική δικαιοσύνη, εἶναι οἱ ἀνθρωποί πού δίνουν συνέχεια στό πολύπαθο Ἑλληνικό κράτος, τούς ὅποιους ὅμως τό πολιτικό καὶ κρατικό σύστημα, τό δημοσιογραφικό κατεστημένο, τούς βάζει στό περιθώριο γιατί «χαλᾶνε τήν πιάτσα» πού χρόνια λυμαίνονται. [...]

Εἶναι γεγονός ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔνα φαῦλο καὶ ἀλαζονικό πολιτικό σύστημα, καθώς καὶ ὁρισμένα

ΜΜΕ, ἐκμανλίσαν τό πνεῦμα καὶ τήν ψυχή ἐνός ὀλόκληρου λαοῦ. Ἔγιναν οἱ χειρότεροι σύμβουλοι, ἐμπνευστές καὶ καθοδηγητές στήν διαμόρφωση μιᾶς ἀμοραλιστικῆς κοινωνίας. [...]

‘Οσοι βέβαια, πράγματι πόνεσαν καὶ ἀγωνίστηκαν νά προσφέρουν κάτι χρήσιμο στόν τόπο, συνετρίψαν γρήγορα ἀπό τίς διμάδες τῆς μετριότητας καὶ τῶν συμφερόντων καὶ ἀναγκάσθηκαν σέ παραίτηση.

Γενικά θά πρέπει νά ὑπενθυμίσουμε ἡ ἀκόμη καὶ νά γνωρίσουμε στούς ίθύνοντες αὐτῆς τῆς Χώρας ὅτι τά ἀξιοκρατικά ἐπιλεγμένα ἄτομα, γιά διάφορες κρατικές θέσεις, δέν μαζικοποιοῦνται, δέν χειραγωγοῦνται, δέν ἐτεροκαθοίζονται καὶ τό κυριότερο δέν μεταβάλλονται σέ ἄβουλα κομματικά ὅργανα, δέν ἀγαποῦνται ίδιαίτερα τήν καρέκλα τῆς ἔξουσίας, ἄλλα μόνο τήν θέση τῆς προσφορᾶς καὶ συμβάλλουν ἀποφασιστικά στήν ἀνάπτυξη τοῦ αἰσθήματος ἀσφαλείας στήν κοινωνίᾳ μας. Ὁμως δέν πρόκειται ἡ πατρίδα μας νά ξεπεράσει τό φαῦλο κύκλο τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ τῆς ρουσφετολογίας, ἀν τό πολιτικό σύστημα τῆς Χώρας δέν ἀντιμετωπίσει τόν κρατισμό καὶ τή διαπλοκή, τήν κομματοκρατία καὶ τή διαφθορά, τίς πελατειακές σχέσεις καὶ τό συντεχνιακό πνεῦμα, τήν κρατική γραφειοκρατία καὶ τόν θεσμικό ὑπόκοσμο πού συνδιοικεῖ τό κράτος μας καὶ διαβρώνει χρόνια τώρα τήν Ἑλληνική κοινωνία.

* Δημοσιεύομε ἀπόσπασμα τῆς ἀπαντήσεως τοῦ στρατηγοῦ Κωνσταντίνου Ζιαζιᾶ σέ σχετικό ἄρθρο-ἔρωτημα τῆς ἐφημ. Καθημερινή γιά τό ἄν ὑπάρχουν καὶ σήμερα «τρελοί καὶ καθαροί». Ἀπό τό militaire.gr (10.9.2023).

Γι' αύτό προβάλλει σήμερα, έστω και καθυστερημένα, έπιτακτικά ή άνάγκη προώθησης τῆς ἀξιοκρατίας ώς μέσο

ἐπιβίωσης πλέον τοῦ κράτους, τῆς κοινωνίας, τῆς πολιτείας, τοῦ λαοῦ μας, τοῦ Ἐθνους μας. [...]



ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ*

Γιά τήν ἀντιγραφή: Μυργιώτης Παναγιώτης, Μαθηματικός

«Ἄν θέλωμε τὸ λίγο νὰ γένη μεγάλο, πρέπει νὰ λατρεύωμεν Θεόν, νὰ ἀγαπᾶμε πατρίδα * νά ἔχωμεν ἀρετὴν* τὰ παιδιά μας νὰ τὰ μαθαίνωμεν γράμματα καὶ ἡθικὴν» «... Ἡ Ἐπανάσταση δὲν ἔγινε μονάχα τὸ '21...».

Στρατηγὸς Μακρυγιάννης

Ἀγαπητά μου Παιδιά,

Μαζὶ μὲ πολλοὺς ἄλλους ἄξιους καὶ γενναίγους Ἑλληνες πολεμήσαμε καὶ λευτερώσαμε τοῦτο τὸν τόπο ποὺ πατᾶτε ἐσεῖς, καὶ νὰ στοχάζεστε πὼς τὸν λευτερώσαμε γιὰ σᾶς ποὺ γεννηθήκατε σὲ πατρίδα ἐλεύθερη, γιατί ἐμεῖς λίγο τὴν ἀπολάψαμε, ὅτι, μόλις ἐδιώξαμε τοὺς Τούρκους, ἀρχίσαμε νὰ τρῶμε ὁ ἔνας τὸν ἄλλον κι ἔτσι μᾶς βρῆκαν διαιρεμένους οἱ Μπαναροὶ καὶ μᾶς τζαλαπάτησαν.

Μὰ δὲ Θεός, τὸ ἔλεός του μεγάλο, δὲν συνερίστη τὰ κρίματά μας καὶ στέριωσε τὸ ἔθνος, ὅπου καταφανίστηκε τόσους χρόνους στὴν σκλαβιὰ καὶ ἥρθε ὁ καιρὸς πάλι νὰ δικαιωθεῖ. Ὁτι τὸ δίκιο μας μᾶς τὸ 'δινε ὁ Θεὸς καὶ τὸ χαλούσαμε ἐμεῖς. Κι ἀπ' τὸ λίγο ποὺ δὲν προκάναμε νὰ χαλάσουμε ἐστερεώθη τὸ ἔθνος αὐτό, ποὺ ἐγέννησε κι ἐσᾶς. Ἐσεῖς τώρα μάθατε καὶ γράμματα, ὅτι σκολάσατε ἀπὸ τὶς ἀγγαρεῖες καὶ τοὺς κιντύνους καὶ κατατρεγμοὺς ὅπου ἔχαμεν ἐμεῖς -

ἐγὼ ἐμεγάλωσα ἀγράμματος, μὲ ἀσπρα τὰ μαλλιά, ὅψιμος ἔπιασα κοντύλι στὸ χέρι μου. Καὶ τὰ γράμματα ποὺ μάθατε σᾶς δίδαξαν πτῶς εἰστε Ἑλληνες καὶ Χριστιανοὶ τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Ἄν ἥθελεν ἐμεῖς, γιὰ νὰ γλυτώσουμε ἀπὸ τὴν τυραγνία καὶ τὰ βάσανα, νὰ γίνουμε Τούρκοι, ὅπως ἔγιναν καμπόσοι τότε, θὰ σᾶς εἶχαν γεννημένους χανούμισσες κι ὅχι Ρωμαΐσσες Χριστιανὲς καὶ μὲ τοῦτο θὰ ἥστενε κι ἐσεῖς Τούρκοι. Καὶ θὰ παίρνατε πάνω σας καὶ τὰ κρίματα τοῦ μολεμένου αὐτοῦ Ἐθνους, ποὺ ἐσώριασε τόσα ἀδικοχαμένων καὶ ἀτιμασμένων κουφάρια ἀπάνω στὴ γῆ.

Κι ἀν θέλαμε μεῖς νὰ σεργιανᾶμε μὲ τὲς καρρότσες τῆς βασιλείας, φορτωμένοι τὰ παράσημα, καὶ νὰ μᾶς φυλεύουν οἱ Μπαναροὶ τιμὲς καὶ περιουσίες, ἥθελεν ἀφήσομε τὸν Κωλέττη μὲ τοὺς μισσιονάριους καὶ τοὺς ἔνοντος πρέσβεις νὰ μᾶς ἀλλάξουνε τὴν πίστη καὶ τότε κι ἐσεῖς θὰ ἔχατε γεννηθεῖ ἀπὸ μάννες Φράγκισες καὶ θὰ κάνατε ἀνάποδα τὸ σταυρό σας. Καὶ θὰ στοχαζόσασταν ὅτι ἐχρειάστη νὰ χυθεῖ ποτάμι τὸ αἷμα τόσων παλληκαριῶν καὶ ἥρφων τῆς πατρίδος, γιὰ νὰ χάσετε ἐλεύτεροι τὴν πίστη ποὺ εἶχατε σκλαβωμένοι.

Τώρα διμως ζεῖτε πάνω σὲ τοῦτο τὸ ματωμένο καὶ καπνισμένο χῶμα καὶ

* Από τό enromiosini.gr

λογαριάζεστε ὜Ελληνες Ὁρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ ὅσοι ἔχετε μέσα σας καρδιὰ καὶ νοῦ, τὸ ἔχετε γιὰ τὴν πιὸ τρανὴ χαρά σας, κορώνα στὸ κεφάλι. Νὰ μὴ θαρρεῖτε δῆμως πῶς ἔτσι κομιθήκαμε ἀπὸ βραδὶς Τοῦρκοι καὶ ἔυπνήσαμε ὜Ελληνες. Ἐχοειάστηκε νὰ θυσιάσουμε ἀρετὴν καντάρια καὶ κόπους καὶ αἴματα γι' αὐτὴν τὴν ἐλευθερία ποὺ ἔχετε ἐσεῖς. Ὅτι ἡ ἐπανάσταση δὲν ἔγινε τὸ '21 μονάχα. Κάθε ὕρα καὶ στιγμὴ ἀπὸ τότε ποὺ πῆρε ὁ Ἀγαρηνὸς τὴν Πόλη, μὲ κάθε σφαγὴ καὶ ἀρπαγὴ καὶ ἀτιμία ποὺ σήκωνε ὁ σβέρκος τοῦ σκλάβου, γιὰ νὰ προσκυνήσει καὶ δὲν προσκύναγε, γίνονταν μία ἐπανάσταση. Κι ὅλες αὐτὲς οἱ ἐπαναστάσεις γνωστῶν καὶ ἀγνώστων ἥρωών τῆς πίστης καὶ τῆς πατρίδος ἔτρεξαν σὰν τὰ ρυάκια στὸ μεγάλο ρέμψα καὶ ἔτσι ἔγινε τὸ '21 ποὺ ἥθελε ὁ Θεὸς καὶ μᾶς ἔκανε λεύτερους.

Γι' αὐτό, παιδιά μου, τέτοιες μέρες, ποὺ γιορτάζετε τὸ σπικωμὸ τοῦ γένους, νὰ μνημονεύετε αὐτοὺς τοὺς ἥρωες ποὺ θυσίασαν καὶ τὴν ζωὴν τους καὶ τὸ βιός τους γιὰ πίστην καὶ πατρίδα κι ἄφοσαν τὶς φαμίλιες τους γυμνὲς νὰ διακονεύουν. Καὶ τούτη τὴν πίστην νὰ τὴν λογαριάζετε ὡς ἔνα τζιβαΐρι ποὺ τὸ κρατᾶ ὁ ἄνθρωπος καὶ περπατεῖ καὶ φόβος εἶναι

νὰ μὴν τοῦ πέσει. Καὶ ἡ πατρίδα δὲν εἶναι ἐνὸς οὕτε ὀλίγων ἀλλὰ τὴν ἔχουμε ὅλοι μαζί, ὅτι ὅλοι μαζὶ τὴν ἐλευτερώσαμε.

“Ωστε, ἂν ἀμελήσετε τὴν πίστιν ὅπου σᾶς παραδώσαμεν Ὁρθόδοξην Ἀνατολικὴν καὶ σᾶς τὴν κλέψουν, ἂν πέσετε στὲς παραλυσίες καὶ ἀφίσετε τὰ κάστρα ἀφύλακτα καὶ σᾶς τὰ πάρουν, οὕτε νὰ ζήσετε μπορεῖτε οὕτε νὰ πεθάνετε παρογορίέστε, ὅτι θὰ βρεῖτε ἐκεῖ ποὺ θὰ πάτε τοὺς γενναίγους πατέρες σας, τὸ Διάκο, τὸν Υψηλάντη, τὸν Κολοκοτρώνη, τὸ Δυσσέα, καὶ θὰ σᾶς ζητήσουν τὰ αἴματα πίσω ποὺ χύθησαν γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδος. Καὶ καθὼς τὰ αἴματα δὲν γυρίζουν πλέον, θὲ νὰ εἶστε καταδικασμένοι. Ὅθεν, ἀγαπητά μου ὙΕλληνόπουλα, κάνετε τὰ καλά σας καὶ μὴ σκολᾶτε [=σταματᾶτε] τὶς μετάνοιές σας γιὰ τούτη τὴν ἄγια πατρίδα, τηρᾶτε νὰ ἔχετε τὸ νοῦ καθαρὸ καὶ Ὁρθόδοξο καὶ τὸ σῶμα τυραννισμένο, γιὰ νὰ ἀντέχει τοὺς κόπους καὶ νὰ πηγαίνετε τούτες τὶς μέρες στοὺς τάφους μας καὶ νὰ στοχάζεστε τὰ χρέη σας. Ὅτι ἐμεῖς ἀπὸ μέσ' ἀπ' αὐτοὺς τοὺς τάφους μας μία μέρα θ' ἀναστηθοῦμε καὶ θὰ σᾶς κρίνουμε.



Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΗΓΕΤΗ*

τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Ἐμμανουὴλ Ἄνδρεου Γιαννούλη,
Πτυχ. Νομικῆς καὶ Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Αὐτὸν τὸ θέμα μᾶς προτρέπει νὰ διερευνήσουμε τὶς πράξεις, ἀλλὰ καὶ νὰ εἰσχωρήσουμε στὰ ἄδυτα τῆς ψυχῆς

ἐνὸς ἀνθρώπου, ὁ ὅποιος ἀκολούθησε ἐκούσια καὶ συνειδητὰ στὴν ζωὴ του τὴν δόδο τῆς θυσίας καὶ τῆς αὐταπαρνήσεως,

* Δημοσιεύουμε τό ἄρθρο αὐτό ὡς ἐλάχιστο μνημόσυνο στὸν «ἄγιο τῆς πολιτικῆς» (δολοφονήθηκε 27.9.1831 τὴν ὕρα πού πήγαινε στὴν ἐκκλησία στὸ Ναύπλιο, πρωτεύουσα τότε τοῦ κράτους.)

άρετές ἀπόλυτα συμβατές μὲ τὴν χριστιανικὴν διδασκαλίαν ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν ἰδέαν τοῦ ἐθελοντισμοῦ. Αὐτὸν θὰ ἐπιχειρηθεῖ μέσα ἀπὸ ἔνα ἐνδεικτικὰ ἐπιλεγμένο πλαίσιο ὁρισμένων σταθμῶν τῆς ζωῆς του.

• *Tὸ στασίδι τοῦ Ἰ. Καποδίστρια στὸν Μητροπολιτικὸν Ἱ. Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου Αἰγίνης.*

Ο Καποδίστριας γεννήθηκε στὴν Κέρκυρα τὸ 1776. Γονεῖς του ἦταν ὁ Κερκυραῖος Πολιτικὸς Ἀντώνιος καὶ ἡ Ἡπειρώτισσα (Κυπρία στὴν καταγωγή) Διαμαντίνα Γονέων. Υπῆρξε τὸ ἕκτο παιδί αὐτῆς τῆς εὐσεβοῦς πολύτεκνης οἰκογένειας, δύο μάλιστα ἀπὸ τὶς ἀδερφές του ἔγιναν μοναχές. Ο λόγιος ἱερωμένος Ἀνδρέας Ἰδρωμένος πολὺ συνέβαλε στὴν ἐκκλησιαστικὴν του παιδείαν. Ἐπίσης τὸν βούθησε καὶ ἡ φιλία ποὺ εἶχε μὲ τὸν Μητροπολίτην Ἀρτης καὶ μετέπειτα Οὐγγροβλαχίας Ἰγνάτιο, ἡ οἰκία τοῦ ὅποιου στὴν Ρωσία ἀπετέλεσε ἀργότερα ἔνα ἀπὸ τὰ πνευματικά του καταφύγια.

Ο Καποδίστριας ὑπῆρξε μία συγκροτημένη καὶ ὀλοκληρωμένη προσωπικότητα. Ἐβίωνε τὸν ὁρθόδοξην πίστην καὶ ὅλες του οἱ ἐνέργειες διαπνέονταν ἀπὸ τὶς ἡθικὲς ἀρχὲς καὶ τὰ φιλάδελφα αἰσθήματά του. Θαυμάζουμε τὸν ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτῆρα του καὶ μέσα ἀπὸ μία ἐπιστολὴν πρὸς τὸν πατέρα του. Ἔγραψε: «Εἴμαι εὐχαριστημένος... Ἀντιστάθηκα στὶς πιὸ μεγάλες καὶ γονευτικὲς προτάσεις... Μοῦ προσφέρθηκαν περισσότερες ἀπὸ μία ὡραῖες ἀποκαταστάσεις. Τὶς ἀρνήθηκα χωρὶς δυσαρέσκειαν. Θὰ εἶχα γίνει κροῖσος στὰ πλούτη, ἀλλὰ στοὺς ἀντίτοδες. Θὰ εἶχα προχωρήσει κατὰ χίλια βῆματα στὴν σταδιοδρομία μου, ἀλλὰ ἔξω ἀπὸ τὶς ἀρχές μου, ἀπὸ τὴν ἀτμόσφαιρά μας. Δὲν τὸ θέλησα καὶ οὕτε θὰ τὸ θελήσω ποτέ...

«Ἐλπίζω στὴν θεϊκὴν προστασία». Σὲ ὅλες τὶς φάσεις τῆς ζωῆς του παρέμεινε πάντα σταθερὸς στὶς οἰκογενειακὲς ἀρχὲς καὶ στὸν ὁρθόδοξην πίστην του. Τὶς ἡμέρες τοῦ Πάσχα 1811 ἔγραψε στὸν πατέρα του: «Μεθαύριο, Μεγάλη Πέμπτη, θὰ ἐκπληρώσω τὰ χριστιανικά μου καθήκοντα. Θὰ κοινωνίσω...».

Στὴν συνέχεια ἀναφέρομε μερικὲς ἀπὸ τὶς ἐνέργειες, οἱ ὅποιες ἐπιβεβαίωνουν τὶς ἀρετὲς τοῦ ἀνδρός: στὸ Συνέδριο τῆς Βιέννης τὸ 1815, ἐνῶ ὅλοι διασκέδαζαν, ἐκεῖνος ζοῦσε λιτὰ καὶ ὑπεύθυνα: «Οἱ Αὐτοκράτορες χορεύουν, οἱ Βασιλεῖς χορεύουν, ὁ Μέττερνιχ χορεύει, ὁ Καστελρότι χορεύει, δῆλος ὁ κόσμος χορεύει», γράφει ἐφημερίδα τῆς ἐποχῆς. Μόνον ὁ Καποδίστριας δὲν χόρευε. Σοβαρὸς καὶ μετρημένος ἔνευχτοῦσε πάνω στὰ διπλωματικά του ἔγγραφα, σκεπτόμενος μὲ ποιόν τρόπο θὰ μποροῦσε νὰ βοηθήσει τὴν σκλαβωμένη πατρίδα του. Ἡταν τότε ποὺ προέτρεψε τὸν τσάρο Ἀλέξανδρο νὰ ἴγητε μιᾶς Συνομοσπονδίας ὁρθοδόξων κρατῶν, στὰ ὅποια θὰ συγκαταλεγόταν βέβαια καὶ ἡ ὑπόδουλη τότε Ἑλλάδα, μὲ σκοπὸν τὸν ἀποτίναξην τοῦ ὁθωμανικοῦ ζυγοῦ καὶ τὴν ὁμαλὴ ἐνσωμάτωσή της σὲ μία μεγάλη εὐρωπαϊκὴ οἰκογένεια «γύρω ἀπὸ μίαν κοινὴν Πατρίδα, τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην», ὅπως ἔγραψε. Αὐτὸν τὸ σχῆμα θὰ βασιζόταν πάνω στὶς χριστιανικὲς ἀρχὲς τῆς ἀλληλεγγύης καὶ τῆς ἰσότητας καὶ θὰ περιελάμβανε καὶ τὰ μικρότερα κράτη, μὲ τὴν κατάθεσην ἐνὸς ὑπομνήματος γιὰ μία πανευρωπαϊκὴ συνεργασία καὶ ἐνότητα. «Ἐτσι ὁ Καποδίστριας ἀναδεικνύεται ως ὁ πρῶτος ὁραματιστὴς μιᾶς ἐνωμένης χριστιανικῆς Εὐρώπης. Τὸ δραματικὸν ένωμένης Εὐρώπης πραγματοποιήθηκε, δυστυχῶς ὅμως ἡ Εὐρώπη σήμερα τείνει νὰ ἀρνηθεῖ τὴν χριστιανικὴν

καταγωγή της καὶ παρατηρεῖται μία μεγάλη ἀνισότητα ἀνάμεσα στὶς χῶρες τοῦ Βορρᾶ καὶ τοῦ Νότου της.

Ο Καποδίστριας μόχθισε ὡσαύτως γιὰ τὴν πνευματικὴν ἀναβάθμισην τῆς νεολαίας. Πίστευε πώς ἡ ἀνόρθωση τοῦ Γένους συνδεόταν ἄμεσα μὲ τὴν μόρφωσην τῶν ἐλληνοπαίδων: «**Χωρὶς πίστιν εἰς τὸν Θεόν, ἀγάπην εἰς τὴν Πατρίδα καὶ ἔκμάθησιν τῆς ἐλληνικῆς γλώσσης, τὰ ἐλληνόπουλα θὰ χαθοῦν στὶς ξένες χῶρες.** Φροντίστε, λοιπόν, νὰ διατηρεῖτε ἄσβεστες στὶς ψυχὲς τῶν μαθητῶν σας αὐτὲς τὶς ὑψιστες ἀξίες», ἔγραψε τότε πρὸς τοὺς διδασκάλους τοῦ ἔξωτερικοῦ. Μὲ τὴν συνεργασία τοῦ λογίου ἀρχιμανδρίτη Άνθιμου Γαζῆ ἵδρυσε τὴν «Φιλόμουσον Ἐταιρείαν τῆς Βιέννης», μὲ σκοπὸ τὴν μόρφωσην τῶν ἐλληνοπαίδων. Διέθεσε μάλιστα σημαντικὰ ποσὰ γι' αὐτὸν τὸν σκοπό.

Τὸ 1817 ἐκκλησιαζόταν τακτικὰ τὶς Κυριακὲς στὸν ἐλληνικὸν ἐκκλησία τῆς Μόσχας, ὅπου: «Αἰσθανόταν ἴδιαιτέραν χαράν, ἐπειδὴ εἶχεν τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἀκροῦται καὶ νὰ ἐννοεῖ τὴν γλῶσσαν εἰς τὴν ὁποίαν δεόμεθα», δηλαδὴ τὴν ὡραιοτάτην καὶ συνεκτικὴν ἐλληνικὴν γλῶσσαν, τὴν ὁποία ἔμεῖς σύμερα, δυστυχῶς, τόσο κακοποιοῦμε!

Ο ἔξοχος ἄνδρας ἔπραττε πάντα κατὰ συνείδησιν. Ὅταν διεπίστωσε τὴν ἀλλαγὴν πολιτικῆς τοῦ Τσάρου – ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τοῦ Μέττερνιχ – πάνω στὸ ἐλληνικὸν ζήτημα, τότε δὲν δίστασε νὰ ὑποβάλλει εὐθαρσῶς τὴν παραίτησή του. Μάλιστα τοῦ ὑπενθύμισε τὰ λόγια του κατὰ τὴν στιγμὴν τῆς ἀναλήψεως τῶν ὑψηλῶν καθηκόντων του: «**Μεγαλειότατε, ὀσάκις εὑρεθῶ πρὸ τοῦ τραγικοῦ διλήμματος νὰ ὑποστηρίξω τὰ συμφέροντα τῆς σκλαβιώμενης Πατρίδος μου ἢ τὰ συμφέροντα τῆς ἀχανοῦς Αὐτοκρατορίας Σας, δὲν θὰ**

διστάσω οὔτε στιγμή: θὰ τεθῶ μὲ τὸ μέρος τῆς πατρίδος μου. Εἶμαι Ἑλλην καὶ θὰ μείνω Ἑλλην γιὰ πάντα».

Δὲν δίστασε νὰ θυσιάσει ἀκόμη καὶ τὸν ἀγνὸ ἔρωτά του πρὸς τὴν ἐκλεκτὴν Ἑλληνίδα Ρωξάνηδα Στούρτζα, ὅταν ἀπεφάσισε νὰ κατέβει πρὸς ἐκεῖνο τὸ «ἀπέργαντο ἐρείπιο», τὴν ἀγαπημένη του Ἑλλάδα, ὕστερα ἀπὸ τὴν πρόσκλησην τῆς Γ' Ἐθνοσυνελεύσεως τῶν Ἑλλήνων, τὸ 1827.

• *Η Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς «Γλυκοφιλούσας», τοῦ Ιωάννη Καποδίστρια.*

Τὴν εἰκόνα αὐτὴν ὁ πλήρης πίστεως στὸν Θεό καὶ τὴν Παναγία Μπέρδα του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστριας, εἶχε στὸ δωμάτιό του καί, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν ἴδιόχειρην ἐπιγραφὴν ποὺ σώζεται ὅπισθεν τῆς εἰκόνας, στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο άπευθυνόταν προσευχόμενος ὁ μαρτυρικὸς ἐθνικὸς ἥγετης κατὰ τὶς ὁρες τῶν περιστάσεων καὶ κινδύνων, ποὺ συναντοῦσε στὴν προσπάθειά του νὰ συστήσῃ καὶ νὰ συγκροτήσῃ, σὺν Θεῷ, ἐκ θεμελίων, τὸ καινούργιον ἐλληνικὸν Κράτος. Στὸ πίσω μέρος τῆς εἰκόνας ὑπάρχει ἴδιόχειρο ἱκετευτικὸν ἐπιγραμμα τοῦ Ιωάννη Καποδίστρια: «Γλυκοφιλούσα Μαριάμ, τὸν Υἱόν σου αἴτησαι ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ δούλου σου Ιωάννου, βραβεῦσαι, μετὰ σοφίας κυβερνᾶν τὸν εὐσεβῆ λαόν σου καὶ βασιλείας με Αὐτοῦ τυχεῖν δι’ ἔλεός Του. 1829»

«Ἄγωνιῶ νὰ προγνωρίσω τί θέλω ἀπογίνει καὶ ἀν μοῦ ἔχει δρισθεῖ νὰ σπκώσω τὸν οὐρανόθεν ἐπικαταβαίνοντα εἰς ἐμὲ σταυρὸν μὲ τὴν ψῆφον τῆς Συνελεύσεως τῆς Τροιζῆνος... Η κάθιδός μου εἰς τὴν Ἑλλάδα σημαίνει ἀνοδον εἰς τὸν Γολγοθᾶν μου», ἔγραψε τότε πρὸς τὸν ἐκλεκτὸ φίλο του Ἐλβετὸ τραπεζίτη Ιωάννην Ἐϋνάρδο. Ἀποτελεῖ μοναδικὴν ισως περίπτωσην πολιτικοῦ ἀνδρός, ὁ

όποιος ξεκίνησε τὴν σταδιοδοσία του μὲ τὴν αἴσθησην πώς δὲν τὸν περίμεναν δόξες, τιμές καὶ ὀφέλη, ἀλλὰ σταυρὸς καὶ μαρτύριο! Φαίνεται πώς δὲ μεγάλος ἄνδρας ὅλα αὐτὰ τὰ εἶχε συνειδητὰ ἀποδεχθεῖ. Σὲ αὐτὸν τὸ σημεῖο μάλιστα μαθήμηκε τὸν Κύριο Ἰησοῦν Χριστό, ὅπως ἀπεδείχθη ἀπὸ τὴν μετέπειτα πορεία του.

Ἐχω τὴν τιμὴν καὶ τὴν εὔθυνην ὡς ἴερεὺς νὰ διακονῶ ἐδῶ καὶ 33 χρόνια στὸν Ιερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου Αἰγίνης. Στὶς 12 Ιανουαρίου 1828 στὸν προαύλιο χῶρο τῆς ἐκκλησίας ἔγινε ἡ πανηγυρικὴ ὑποδοχὴ τοῦ Κυβερνήτη ἀπὸ τὴν – ἐνωμένη πλέον – Βουλῆ, τὴν Ἀντικυβερνητικὴν Ἐπιτροπὴν καὶ Ἑναν ἐνθουσιῶντα – πλὴν καταρημαγμένο – λαό. Μετὰ τὴν Δοξολογίαν, ἀπὸ τὸ πλατύσκαλο τοῦ ἐξώστη προσεφώνησε τὸν Κυβερνήτη ὁ Θεόφιλος Καΐρος. Ὅπως δὲ ἵδιος ἀπεκάλυψε ἀργότερα, ἡ καρδιά του ράγισε ἀντικρίζοντας τὴν δυστυχίαν καὶ τὶς ὅψεις τῶν σκελετωμένων παιδιῶν!

Μὲ τὴν ἐγκατάστασή του στὸ Κυβερνεῖο ἄρχισε ἀμέσως τὸ τιτάνιο ἔργο του, ἀπὸ τὸ χάος νὰ δημιουργήσει κράτος.

Ο Καποδίστριας ἔστειλε δικούς του ἀνθρώπους καὶ μὲ δικά του χρήματα ἔξαγόρασε σημαντικὸν ἀριθμὸν παιδιῶν ποὺ εἶχαν αἰχμαλωτισθεῖ καὶ μεταφερθεῖ ἀπὸ τὸν Ἰμπραῆμ στὴν Ἀλεξάνδρεια. Ἄσ ἀναφερθοῦμε ἐδῶ μόνο στὴν κοινωνικὴν μέριμνα τοῦ Κυβερνήτη, ἡ ὅποια ἐπεκτάθηκε μέχρι καὶ στὴν Ἰδρυσην Ὅγειονομείων καὶ λοιψοκαθαρτηρίων. Σ' Ἑνα τεράστιο κτήριο ἐκτάσεως 4.000 τ.μ., ποὺ ἔκτισε τὸ 1829 στὴν Αἴγινα μὲ τὸν πρωτοεμφανιζόμενο στὴν Ἑλλάδα ωρίμῳ τῆς ἀπλῆς δωρικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, λειτούργησε οὐσιαστικὰ ἡ πρώτη Σχολὴ Τεχνικῆς καὶ Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαί-

δευσης στὴν Ἑλλάδα. Οἱ 500 τρόφιμοι τοῦ ὄρφανοτροφείου, ἀγόρια καὶ κορίτσια, εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ παρακολουθοῦν μαθήματα οἰκοδομικῆς, ἔυλουργικῆς, τορνευτικῆς, σιδηρουργικῆς, ώρολογοποιῆας, ραπτικῆς, ὑποδηματοποιῆας, βιβλιοδετικῆς καὶ τυπογραφίας. Οἱ ἀποφοιτῶντες ἔπαιρναν ἀπὸ τὸ Κράτος ἔνα μικρὸ χρηματικὸ κεφάλαιο γιὰ τὴν ἀγορὰ τῶν ὄργανων τῆς τέχνης τους, δηλαδὴ ἐδῶ βλέπουμε τὴν **λειτουργία τοῦ κράτους προνοίας**. Παράλληλα, εὐνοήθηκαν ἡ καλλιέργεια πατάτας, σταριοῦ καὶ ἡ ἐκτροφὴ μεταξοσκωλήκων. Χορηγήθηκαν καὶ καλλιεργητικὰ δάνεια στὶς κοινότητες γιὰ τὴν καλλιέργεια τῆς ἐλιᾶς καὶ τῆς σταφίδας. Ο Κυβερνήτης ζούσε πολὺ ἀπλά. «Ἐμένα μοῦ χρειάζονται 60 λεπτὰ γιὰ νὰ ζήσω», ἔλεγε. Καὶ ὁ Μακρυγιάννης: «Ο Κυβερνήτης ἔτρωγε ἐπὶ τέσσερις μέρες μία κότα».

Εἶχε φοβερὰ ἀδυνατίσει. Στὴν παράκληση τοῦ ἱατροῦ του ἡ ἀπάντηση ἦταν: «Τότε μονάχα θὰ βελτιώσω τὴν τροφήν μου, ὅταν θὰ εῖμαι βέβαιος ὅτι δὲν ὑπάρχει οὕτε ἔνα ἐλληνόπουλο ποὺ νὰ πεινάει». Δὲν ἐπιθυμοῦσε νὰ τὸν ἀποκαλοῦν «κόμη». Πολὺ καλύτερα ἀποδεχόταν τὸ «μπάρμπα-Γιάννης» τοῦ λαοῦ. Ντυνόταν ἀπλά. Ο Νικόλαος Δραγούμης περιγράφει ἐκεῖνο τὸ χαριτωμένο περιστατικὸ ποὺ συνέβη στὴν πρώτη περιοδεία του στὴν Κορινθία, ὅταν τὸν παρεκάλεσε ὁ Κολοκοτρώνης νὰ ἀλλάξει στολή, ἐπειδὴ ὁ λαὸς ζητωκραύγαζε γιὰ Κυβερνήτη του τὸν προπορευόμενο ταχυδρομικὸ διανομέα Καρδαρᾶ «ἐνδεδυμένον βελούδινον χρυσοκέντητον σεγκούνιον». Η στολή ὅμως ποὺ τελικὰ φόρεσε δὲν διέφερε ἀπὸ ἐκείνη τῶν δασονόμων τῆς ἐποχῆς τῆς Ἀντιβασιλείας ἐπὶ "Οθωνος (κοινῶς τοῦ δραγάτη!). Ως ἄνθρωπος, βέβαια, ὁ Καποδίστριας δὲν

άπέφυγε τὰ λάθη στὰ 55 χρόνια τῆς ζωῆς του. Τὰ ἀγνὰ κίνητρα, δυως, δύος και οἱ ὀρετές του δίκαια μποροῦν νὰ τὸν χαρακτηρίσουν πρότυπο χριστιανοῦ ἡγέτη ἵδεατό, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι κάλλιστα μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει πρότυπο γιὰ ἄλλους.

Στὴ «Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια» διαβάζουμε: «Κατὰ τὴν πρώτην δοξολογίαν θρόνος τοῦ Καποδίστρια ἦταν ἔνα ἀπλοῦν ξύλινο στασίδι. Αὐτὸ ἐχρησιμοποίει, ὅταν τακτικῶς ἐκκλησιάζετο τὰς Κυριακὰς καὶ ἑορτάς». Πρόκειται γιὰ τὸν «θρονίσκον Δεσποτικὸν» κατὰ τὸν Κασομούλην, ποὺ κατεσκεύασε ἡ Ἀντικυβερνητικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν ἡμέρα τῆς ὑποδοχῆς του.

- *I. Ναὸς Ἅγιου Σπυρίδωνος Ναυπλίου*

Μέχρι σήμερα αὐτὸ τὸ κάθισμα βρίσκεται στὴν Ἐκκλησία, ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Δεσποτικό, μέσα στὴ «Μεγάλη Ἐκκλησία», κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ἴδιου τοῦ Καποδίστρια μέσα σὲ κείμενό του, δύος στὰ χρόνια τὰ βυζαντινὰ ὁ θρόνος τοῦ Αὐτοκράτορα βρισκόταν ἀπέναντι ἀπὸ τοῦ Πατριάρχη.

Ο Καποδίστριας ἥθελε καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ καταδείξει τὴ συνέχεια αὐτῆς τῆς παραδοσῆς. **Σκόπευε, μάλιστα, νὰ ἐφαρμόσει τὸ βυζαντινο-ρωμαϊκὸ δίκαιο,** τὸ ὅποιο ἐξ ἄλλου δὲν ἔπαινε νὰ ἰσχύει στὸν τόπο κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας μὲ τὴν «Ἐξάβιβλο» τοῦ Ἀρμενοπούλου. «Καθὼς ἀντικρύζει κανεὶς τὸ ἄδειο στασίδι τοῦ Καποδίστρια μέσα στὴ Μπρόπολη, εἶναι εὔλογο νὰ φαντάζεται καὶ νὰ διερωτᾶται: ποιά θὰ ἦταν ἡ μορφὴ τῆς πατρίδας μας σήμερα, ἀν δὲν εἶχε τόσο νωρὶς

μεσολαβήσει τὸ τραγικὸ γεγονός τῆς δολοφονίας του;». Τὸ ἐρώτημα πάντως παραμένει: Σὲ ποιὲς ἀξίες ἄραγε βασίστηκαν οἱ σύγχρονοι πολιτικοί μας, ὥστε νὰ ὀδηγηθεῖ ἡ χώρα στὰ σημερινὰ ἀδιέξοδα; «Ἐχω τὴ γνώμη πώς, ἀν δὲν βρεθοῦν ἀνθρώποι ποὺ νὰ διακατέχονται ἀπὸ τὰ ἴδια μὲ τὸν Καποδίστρια ἱδανικά, πολὺ δύσκολα θὰ προκύψει ἡ ἐπιθυμητὴ ἀπὸδοσία μας ἀνάκαμψη...»

Οπως ἔλεγε καὶ ὁ Steven Runciman: «Ἄν δοι οἱ λαοὶ, γιὰ νὰ προοδεύσουν, πρέπει νὰ κοιτοῦν μπροστά, οἱ Ἑλληνες πρέπει νὰ στραφοῦν πίσω, στὶς ἀξίες καὶ στὶς παραδόσεις τους».

1. *Έμ. Γιαννούλη, Ταξίδι στὴν Ιστορία, Αἴγινα - «Μεγάλη Εκκλησία» - Καποδίστριας. Αρχὴ Νεοελληνικοῦ Κράτους, ἐκδ. Αθ. Σταμούλης, Αθῆνα 2013, σελ. 156 καὶ ἐπόμενα.*

2. *Διονυσίου Α. Μαντζουλίνου, Ιωάννης Καποδίστριας Α', ἐκδ. «Ἔστιας», Αθῆναι 1990, σελ. 41 καὶ ἐπόμενα.*

3. *ΦΕΚ τεῦχος 1ο , ἀρ. φύλλου 9/30 Ιανουαρίου 2012, Προεδρικὸ Διάταγμα ὑπ' ἀριθμ. 7 Προέδρου Δημοκρατίας Καρόλου Παπούλια.*

4. *Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, ἀρθρο «Αἴγινα», Ἀρ. Καμπάνης, τ. 16, σελ. 766.*

5. *N. Κασομούλη, Στρατιωτικὰ Ἐνθυμήματα, τόμ. B', σελ. 690. «Ἡ Ἀντικυβερνητικὴ Ἐπιτροπὴ ἐστοπεύει ἔνα θρονίσκον δεσποτικὸν, τὸν ὅποιον ἐστόλισεν μὲ μυρσίνας καὶ δάφνας».*

6. *Έμ. Γιαννούλη, Ή «Μεγάλη Εκκλησία», ὁ Μπροσπολιτικὸς Ναὸς στὴν Αἴγινα, ἐκδοση ἔτους 1996, σελ. 106 καὶ ἐπόμενα (ἔξαντλημένο).*

7. *Ὀπισθόφυλλο τοῦ ἴδιου βιβλίου, ὡς ἄνω.*



ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ*

**τῆς κ. Μαρίας Καραμανώφ, Ἀντιπροέδρου τοῦ ΣτΕ ἐ.τ.
Προέδρου Ἐπιμελητηρίου Περιβάλλοντος καὶ Βιωσιμότητος**

Τίς τελευταῖς μέρες γίνεται μεγάλη συζήτηση γιά τή σχέση τῶν Δασικῶν Πυρκαγιῶν μέ τήν ἐγκατάσταση ἀνεμογεννητριῶν στά ἀναδασωτέα. Ή σχέση ὑπάρχει καὶ εἶναι ἄμεση, ἀλλά δέν εἶναι αὐτή πού ὑπολαμβάνουν πολλοί. Τά δάση δέν καίγονται προκειμένου νά τοποθετηθοῦν σ' αὐτά ἀνεμογεννήτριες, ἀφοῦ αἰολικά πάρκα μποροῦν οὕτως ή ἄλλως νά κατασκευάζονται μέσα σέ δάση καὶ δασικές ἐκτάσεις. Τό ἐπιτρέπει ή δασική νομοθεσία, ή ὅποια δυστυχῶς τά τελευταία 15 χρόνια, μέ ἀλλεπάλληλες τροποποιήσεις, ἔχει σέ μεγάλο βαθμό ἔξουδετερώσει τή συνταγματική προστασία τῶν δασῶν.

Μέσα στά δάση ἐπιτρέπονται πλέον κάθε εἴδους χρήσεις, ἀπό τουριστικές ἐγκαταστάσεις καὶ ἐπιχειρηματικά πάρκα μέχρι δεξαμενές ἀποθήκευσης πετρελαιοειδῶν, ἐκπαιδευτήρια, θεραπευτήρια κ.λπ. συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἀνεμογεννητριῶν.

Τό πρόβλημα σέ σχέση μέ τίς ἀνεμογεννήτριες ήταν ἄλλο. Σύμφωνα μέ τό ἀριθμό 117, παρ. 3 τοῦ Συντάγματος, ἀπό τή στιγμή πού ἔνα δάσος καεῖ καὶ κηρυχθεῖ ὑποχρεωτικά ἀναδασωτέο, ἀπαγορεύεται ροπά καὶ κατηγορηματικά ή χρήση του γιά ὅποιοδήποτε ἄλλο σκοπό πλήν τῆς ἀναδάσωσης. Χρήσεις δηλαδή οἱ ὅποιες, καλῶς ή κακῶς, ἐπιτρέπονται μέσα στά δάση, ἀπαγορεύονται στά ἀναδασωτέα μέχρι νά διαλογισθεῖ ή ἀναδάσωση, δηλαδή μέχρι τά καμένα νά ξαναγίνουν πραγματικό δάσος.

Στό μεγάλο χρονικό διάστημα, πού μεσολαβεῖ, τά ἀναδασωτέα ὀφεῖλουν νά παραμείνουν ἕσυχα, ἀπάτητα καὶ ἐκτός κάθε μορφῆς ἐκμετάλλευσης. Τό «ἐμπόδιο» αὐτό ἥρθε νά ἄρει ή γνωστή Ἀπόφαση 2499/2012 τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ή ὅποια, παρά τήν κατηγορηματικά ἀντίθετη διάταξη τοῦ Συντάγματος, ἔκρινε ὅτι στά ἀναδασωτέα ἐπιτρέπεται νά ἐγκαθίστανται ὅχι μόνο ἀνεμογεννήτριες, ἀλλά καὶ κάθε «ἔργο τό ὅποιο ἀποβλέπει τήν ἐξυπηρέτηση ἀνάγκης μέ ιδιαίτερη κοινωνική, ἐθνική ή οἰκονομική σημασία».

Μέ τήν ἀπόφαση αὐτή ἔγινε μία ριζική τομή στό ἄβατο τῶν ἀναδασωτέων. Ἀπό κεῖ καὶ πέρα, ὅταν ἔνα δάσος καεῖ, ὅπως συμβαίνει ὅλο καὶ συχνότερα ἔξαιτίας τῶν πάγιων καὶ ἀδιόρθωτων ἀδυναμιῶν τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, ὁ κάθε ἐπίδοξος ἐπενδυτής δέν χρειάζεται πλέον νά περιμένει τήν ὀλοκλήρωση τῆς ἀναδάσωσης. Ή ἐκμετάλλευση τῶν ἀναδασωτέων μπορεῖ νά ξεκινήσει τήν ἐπομένη κιόλας τῆς φωτιᾶς καὶ μάλιστα μέ μεγαλύτερη ἔνταση ἀπ' ὅ, τι ἀν ἐπόκειτο γιά δάση, ἀφοῦ ή διατύπωση «ἔργο τό ὅποιο ἀποβλέπει στήν ἐξυπηρέτηση ἀνάγκης μέ ιδιαίτερη κοινωνική, ἐθνική ή οἰκονομική σημασία» ἀφίνει περιθώρια γιά πολλές ἐρμηνείες.

Τό μέλλον, λοιπόν, γιά τά δάση τῆς χώρας διαγράφεται ζοφερότερο ἀπό ποτέ. Τά δάση μας δέν κινδυνεύουν πλέον μόνο ἀπό τίς πυρκαγιές, τυ-

* Από τό enromiosini.gr (26.7.2023)

χαῑες ἡ μή, οὕτε ἀπό τίν ἀνικανότητα τοῦ κράτους γιά τίν πρόληψη καί καταστολή τους. Πλήττονται περισσότερο

καί δή ἀνεπανόρθωτα ἀπό τίς δικές μας συνειδητές καί καθόλου τυχαῖες νομικές ἐπιλογές.



❀+————+————+————+————+————+❀ ΕΙΔΗΣΕΙΣ και ΣΧΟΛΙΑ ❀+————+————+————+————+————+❀

‘Η «Σύναξη κληρικῶν καί μοναχῶν» γιά τό θέμα τῶν ἡλεκτρονικῶν ταυτοτήτων

42 Κληρικοί καί μοναχοί, κυρίως Ἡγούμενοι καί Γερόντισσες Ιερῶν Μονῶν μέ επιστολή τους πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί τήν Ιερά Σύνοδο, πού ἐστάλην ἡλεκτρονικά στίς 4.9.2023, ἔθεσαν τό θέμα τῶν νέων ἡλεκτρονικῶν ταυτοτήτων καί τῶν κινδύνων πού ἐμπερικλείουν αὐτές γιά τήν θεόσδοτη ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

Οἱ Σεβ. Ἀρχιερεῖς δέν ἐπρόσεξαν ἡ ἐκώφευσαν, δυστυχῶς, στό αἴτημα τῶν κληρικῶν καί μοναχῶν καί στό Ἀνακοινωθέν τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς 6.9.2023 ὑπερασπίζονται τίς «Νέες Ἡλεκτρονικές Ταυτότητες» σάν νά εἶναι Γραφεῖο Τύπου τῆς Κυβέρνησης.



Τά Ὁρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα περί τῶν νέων ταυτοτήτων

Σέ κείμενό τους πού ἐξεδόθη στίς 6 Αὐγούστου 2023 τά Ὁρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα μιλοῦν τή γλώσσα τῆς ἀλήθειας γιά τήν κάρτα (φακελώματος) τοῦ πολίτη καταλήγοντας στό ἔγγραφό τους ὡς ἔξης: «Καλοῦμε, τέλος, τόν Ἐλληνικό λαό, νά μή βιαστεῖ νά παραλάβει τή νέα ταυτότητα καί νά ἐπαγρυπνεῖ γιά τήν πνευματική του ἐλευθερία, νά συνεχίσει νά χρησιμοποιεῖ τά

συμβατικά μέσα ταυτοποίησης καί νά ἀποφεύγει παντελῶς ὅλα τά ἀντίστοιχα ψηφιακά μέσα ταυτοποίησης, εἴτε σέ μιορφή ἔξυπνων ἐφαρμογῶν τύπου Gov.gr Wallet εἴτε σέ μιορφή κάρτας-ταυτότητας πού σχεδιάζει νά κυβέρνηση νά ύλοποιήσει».

Ὑπογράφουν τά Σωματεῖα:

- Ἀδελφότης Ὁρθοδόξου Ιεραποστολῆς «Ο Ἄγιος Ραφαὴλ»
- Διδασκαλεῖο «Δημήτριος Παναγόπουλος»
- Ἐθνικοί Φύλακες
- Ἐνωμένη Ρωμιοσύνη (Ε.ΡΩ.)
- Ἐνωση Ἐπιστημόνων Γυναικῶν
- Ἐστία Πατερικῶν Μελετῶν
- Ὁρθόδοξος Ιεραποστολική Ἀδελφότης «Ἄγια Φοίβη»
- Ὁρθόδοξος Ιεραποστολική Ἀδελφότης «Οσία Ξένη»
- Ὁρθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος «Ἄγιος Δαμιανός Όσιονεομάρτυς»
- Ὁρθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος «Πορεία Ἀγάπης»
- Πανελλήνια Ἐνωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.)
- Πανελλήνια Ἐνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων (Π.Ε.Φ.Ι.Π.)
- Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοπειρατικοῦ Ἅγωνα (Π.Α.Σ.Υ.Β.Α.)
- Παρακαταθήκη
- Σύλλογος «Η Ἅγια Ἐμμέλεια»
- Σύλλογος «Ο Ἄγιος Νικόδημος ὁ Ἀγιορείτης»
- Σύλλογος Πολυτέκνων Λαρίσης καί Περιχώρων

- Συντονιστική Φοιτητική Ἔνωσης Βορειοπατειρωτικοῦ Ἀγάνα (Σ.Φ.Ε.Β.Α.)
- Σωματεῖο Προάσπισης Ἀναφαίρετων Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων «ΑΣΠΙΔΑ»
- Φιλανθρωπικό Σωματεῖο «Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος»
- Χριστιανική Ἔνωση Γονέων Θεσσαλονίκης
- Χριστιανική Φοιτητική Ἔνωση (Χ.Φ.Ε.)



Τό «MAZI» γιά τίς ψηφιακές ταυτότητες

Ἡ Πρωτοβουλία Ἐκπαιδευτικῶν «MAZI» (=Μέτωπο Αὐτοδιάθεσης Ζωῆς καὶ Ἰσότητας) ἐξέδωσε κείμενο μέ τίτλο «Νέες ἡλεκτρονικές ταυτότητες καὶ ψηφιακός ἔλεγχος· ἡ συρρίκνωση τῶν δικαιωμάτων τοῦ πολίτη». (Πηγή: mazikinisi.blogspot.com, Σεπτ. 2023).



Μπροστολίτες πού ἐτάχθησαν κατά τῶν ταυτοτήτων Big Brother

1. Κυθήρων Σεραφείμ
2. Γλυφάδας Ἀντώνιος
3. Κερκύρας Νεκτάριος
4. Κορίνθου Διονύσιος
5. πρώην Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος
6. Κισάμου Ἀμφιλόχιος (ἀπό τὴν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης)

Αὐτά τά ὄνόματα ἔπεσαν μέχρι στιγμῆς στίν ἀντίληψή μας. Ἐλπίζουμε καὶ ἄλλοι πολλοί νά ἐκδηλωθοῦν συντόμως.



Βιβλία καὶ ἔντυπα χρήσιμα στὸν ἀγῶνα ἀπόρρηψης τῆς «κάρτας τοῦ πολίτη»

1. Ἱερόν Κελλίον Ἀγίου Νικολάου

Μπουραζέρη, Ἡ εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς μας, ἐκδ. Ἐνωμένη Ρωμοσύνη, 2010.

2. Γιατί ἀρνοῦμαι νά παραλάβω τὴν «Κάρτα Πολίτη», ἐκδ. Ἱεροῦ Κελλίου Ἀγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Ἀγιον Ὅρος 2011.

3. Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Προηγουμένου Ἰ. Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου Ἀγίων Μετεώρων, Ἡ ἀρνηση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ὡς Ὁμολογία Πίστεως, ἐκδ. Σύναξη Ὄρθιοδόξων Ρωμηῶν «Φώτης Κόντογλου», Ἰανουάριος 2016.

4. Οἱ νέες ἡλεκτρονικές ταυτότητες, ἐκδ. Σύναξη κληρικῶν καὶ μοναχῶν, Αὔγουστος 2023.



«Ψεκασμένος» καὶ αὐτός;

Ο γνωστός Βρετανός εὐρωβουλευτής Νάιτζελ Φάρατζ συνέστησε στούς συμπατριῶτες του στίς ἀρχές Σεπτεμβρίου 2023 «Νά ποῦν ὅχι στίν ψηφιακή ταυτότητα»

Σημειωτέον ὅτι ἡ τράπεζα, ὅπου εἶχε τά χρήματά του ὁ Φάρατζ, τοῦ μπλόκαρε τόν λογαριασμό γι' αὐτές του τίς ἀπόψεις.



Παραχωρήσεις στό Αἰγαῖο;

Ο κ. Μπτσοτάκης, ἐνῶ ὅλοι ἀσχολοῦνται μέ τόν κίναιδο Κασσελάκη, σέ μυστικές συνομιλίες μέ τόν Ἐρντογάν κάνει παραχωρήσεις στό Αἰγαῖο, πού θίγουν τά ἐθνικά μας συμφέροντα.

Βλέπε ἐνδεικτικῶς τό ἄρθρο τοῦ δημοσιογράφου κ. Μανώλη Κοττάκη, διευθυντοῦ τῆς ἐφημ. Ἐστία (23.9.2023)



Καταργοῦν τήν Κυριακήν ἀργία

Τό νέο ἀντεργατικό νομοσχέδιο τοῦ κ. Ἀδωνι Γεωργιάδη καὶ τῆς κυβέρνησης καταργεῖ καὶ τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς γιά πολλούς κλάδους ἐργαζομένων.

Ο κ. Γεωργιάδης, πού παρουσιάζοταν καὶ ὡς εὐσεβής (!) καὶ πατριώτης, ἐδήλωσε ὅτι οἱ ἐργαζόμενοι «θά τσακώνονται γιά τό ποιός θά πρωτοδουλέψει τής Κυριακές» γιά νά λάβει μεγαλύτερο μισθό!

Πρός ἀπάντηση τοῦ ἵδιου καὶ ὅσων ἐψήφισαν τόν ἐργασιακό μεσαίωνα, πού φέρνει τό ἀντεργατικό νομοσχέδιο τους, θυμίζουμε τά λόγια ἀπό τό ἀγιασμένο στόμα τοῦ πατρο-Κοσμᾶ τοῦ ἴσαποστόλου καὶ Ἱερομάρτυρος: «Ἐκεῖνο τό κέρδος ὃπού γίνεται τήν Κυριακήν εἶναι ἀφωρισμένο καὶ κατηραμένο, καὶ βάνετε φωτιά καὶ κατάρα εἰς τό σπίτι σας καὶ ὅχι εὐλογίαν καὶ ἡ σέ θανατώνει ὁ Θεός παράκαιρα, ἡ τήν γυναίκα σου, ἡ τό παιδί σου, ἡ τό ζῶν σου ψωφᾶ, ἡ ἄλλον κακόν σοῦ κάμνει».



Καγκελάριος Αύστριας Κάρλ Νεχάμερος: «Τά μετροπά ἀντιπροσωπεύουν τήν ἐλευθερία»

Ο Καγκελάριος κ. Νεχάμερος ἀνακοίνωσε στίς ἀρχές Αύγουστου 2023 ὅτι θά κατοχυρώσουν στό Σύνταγμα τῆς χώρας τή χρήση μετροπῶν ὡς μέσο πληρωμῶν.

Αὐτά ἄς τά ἀκούει ἡ κ. Ursula von der Pfeizer, καὶ ἡ ὑπόλοιπη ἐλίτ - ἀλήτ, πού θέλει νά καταργήσει τά μετροπά καὶ νά εἰσαγάγει τό ψηφιακό εύρω.

Καί, κυρίως, ἄς τά ἀκοῦν οἱ δικοί μας πρόμνυμοι στά κελεύσματα τῶν ἔνων.



Η Γαλλία θά κατοχυρώσει στό Σύνταγμά της τό «δικαίωμα στήν ἐκτρωση».

Αὐτό διαβάζουμε στό μπλόγκ enromiosini.gr (12.3.2023) ὅτι ὑποσχέθηκε ὁ Μακρόν, στρατολογημένος καὶ αὐτός, ὅπως καὶ ἡ Μέρκελ, ὁ Τρυντώ, ὁ Σαρκοζύ καὶ ἄλλοι πολλοί ἀπό τόν Κλάους Σβάμπ γιά νά ἀλώσουν τίς ἡγεσίες τῶν χωρῶν τους ὡς «νέα γενιά πολιτικῶν».



Γιά ὅλα φταίει ἡ «κλιματική κρίση»!

Τό καλοκαίρι κάπκε ἡ μισή Ελλάδα, ἀπό τίς καταστροφικές πυρκαγιές, στίς ὅποιες φάνηκε ἡ ἀνικανότητα τῶν δῆθεν ἀρίστων τῆς κυβέρνησης, ἐνῶ ἀποδείχθηκαν ἀνεπαρκέστατοι καὶ στίς πλημμύρες, πού κατέστρεψαν τόν θεσσαλικό κάμπο στίς ἀρχές Σεπτεμβρίου.

Γιά ὅλα αὐτά ὅμως ἔχουν τήν ἐξήγηση: Φταίει ἡ «κλιματική κρίση».



”Έχουν ξανασυμβεῖ

Ἄν ανατρέξουμε σέ ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς, θά δοῦμε ὅτι τό 1958 στά Τοίκαλα ἡ θερμοκρασία εἶχε φθάσει στούς 47 βαθμούς καὶ εἴχαμε καὶ νεκρούς, ἐνῶ πάλι στόν Βόλο εἴχαμε ἀπό πλημμύρες τό 1955 πάνω ἀπό εἴκοσι νεκρούς. Αὐτά γιατί δέ μᾶς τά λένε;

Δέν μᾶς λένε, ἐπίσης, ποῦ πῆγαν τά ἑκατομμύρια, τά ὅποια πρό πενταετίας εἶχαν πεῖ ὅτι θά δοθοῦν γιά ἀντιπλημμυρικά ἔργα, τότε πού εἶχε ξαναπνιγεῖ ὁ θεσσαλικός κάμπος.



ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Η Παρακαταθήκη προσπάθησε δύλα αύτά τά χρόνια της οίκονομικῆς κρίσης νά κρατήσει σταθερή τίν ετήσια συνδρομή στά 10€. Μετά δύμως καί τίν πρόσφατη αύξηση τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν κατά 65% (Ιούλιος 2023) αύτό πλέον εἶναι ἀδύνατον.

Εἶχε προηγηθεῖ διά αύξηση τῶν τιμῶν τοῦ χαρτιοῦ καί οι αύξησεις σέ δλες τίς ύπηρεσίες μέχρι νά φθάσει τό περιοδικό στά χέρια τοῦ ἀναγνώστη.

Εἴχαμε νά διαλέξουμε ἀνάμεσα στή διακοπή τῆς ἐντυπης ἐκδόσεως τοῦ περιοδικοῦ μας ἀφ' ἐνός καί ἀφ' ἐτέρου σέ μία κοπιώδη προσπάθεια νά συνεχίσουμε, παρά τό γεγονός δτι τά πράγματα κάθη μέρα γίνονται δυσκολότερα.

Γι' αύτό ἀκριβῶς καί ἀποφασίσαμε νά συνεχίσουμε. Ἰσως διά Παρακαταθήκη ἔχει κάτι νά προσφέρει, καθώς τά πράγματα συνεχῶς δυσκολεύουν καί δέν τό ἐπιτρέπει διά συνείδηση μας νά λείπουμε ἀπό τούς ἀγῶνες, πού εἶναι νά δοθοῦν.

Ζητοῦμε τήν κατανόηση τῶν φίλων συνδρομητῶν γιά τήν ἀναπροσαρμογή τῆς συνδρομῆς ἐσωτερικοῦ στά 15€ καί Κύπρου καί ἐξωτερικοῦ στά 45€ (Η Κύπρος πλέον στά τιμολόγια τῶν ΕΛ.ΤΑ. ἔχει ἐξομοιωθεῖ μέ τίς χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ).

Εὔχεσθε νά συνεχίσουμε νά δίνουμε τήν ταπεινή μας μαρτυρία χωρίς φόβο ἄλλα μέ ἀπαθές πάθος γιά τήν πίστη, τήν πατρίδα καί τίς ἀθάνατες ἀξίες μας.

Η Παρακαταθήκη παρακαλεῖ γιά τή συνδρομή σας

Γιά τήν ἀποστολή τῆς συνδρομῆς σας (ἐσωτερικοῦ 15 €, ἐξωτερικοῦ 45 € καί Κύπρου 45 €) μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε τήν ἐνθετη ταχυπληρωμή (έμπεριέχεται σέ δύο τεύχη τῆς Παρακαταθήκης ἐτησίως), διόποιά ἔχει χαμηλότερο ταχυδρομικό τέλος ἀπό τίς ἄλλες ταχυδρομικές ἐπιταγές διό νά καταθέσετε χρήματα σέ ἔναν ἀπό τούς κατωτέρω δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, ἀναγράφοντας καθαρά τό ὄνοματεπώνυμό σας, ἔτσι ὅπως ἀναφέρεται στήν ἐτικέτα τοῦ περιοδικοῦ, πού λαμβάνετε.

Ἐθνική Τράπεζα: 421/614374-15, IBAN GR 4901104210000042161437415 (BIC) ETHNGRAA καί Alpha Τράπεζα: 815-002101-039454, IBAN GR 34 0140 8150 8150 0210 1039 454 BIC .. CR BA GR AA

Γράφετε καθαρά τά στοιχεῖα σας

Η ἀποστολή τῶν ἀποδείξεων σέ δσους ἐστειλαν συνδρομή γίνεται δύο φορές τόν χρόνο.

Παρακαλοῦμε στό ἐντυπο τῆς ταχυπληρωμῆς νά γράφετε **καθαρά** στήν θέση «Ἀποστολέας» τά στοιχεῖα σας, ἔτσι ὅπως ἀναγράφονται στήν ἐτικέτα τῆς Παρακαταθήκης, πού λαμβάνετε. Έάν ἄλλα στοιχεῖα ἀναγράφουμε ἐμεῖς στήν ἐτικέτα στόν φάκελο τῆς Παρακαταθήκης καί ἄλλα ἐσεῖς στήν ταχυπληρωμή, πού μᾶς στέλνετε, δημιουργεῖται πρόβλημα. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νά γράφετε τό τηλέφωνό σας.

**«Κλιματική κρίση».
Στόχος τους ή χειραγώησή μας**

Καί μιά και ίδιος γιά «κλιματική κρίση» νά θυμίσουμε ότι οι καταστροφολόγοι της «κλιματικής κρίσης» στήν είκοσιατία 1970-1990 έλεγαν ότι έρχεται «νέα έποχή παγετώνων». Κατόπιν «τό γύρισαν» και έκτοτε τρομοκρατούν τόν κόσμο μέ τό άφηνημα της ύπερθέρμανσης τοῦ πλανήτη, άπό τήν όποια -δηθενθά βυθίζονταν δλόκληρες πόλεις, καθώς θά έλιωναν οι πάγοι στούς πόλους, Βόρειο και Νότιο.

Ο στόχος τους εἶναι, όπως τό είδαμε και στήν περίπτωση τοῦ Covid-19, νά έλεγξουν και χειραγωγήσουν τόν κόσμο μέσω της τρομοκρατίας τῶν ἀναγκαστικῶν μέτρων «γιά τό καλό μας».



**Έκκλησία τῆς Ἀλβανίας:
Πρωτοφανής ἐπιβράβευση.**

Διαβάζουμε σέ Άνακοινωθέν τῆς Έκκλησίας τῆς Ἀλβανίας ύπό τόν ἀνωτέρω τίτλο: «Πρωτοφανής ἐπιβράβευση ύπονομευτοῦ τῆς ἐνότητος τῆς Ὁρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Έκκλησίας τῆς Ἀλβανίας.

»Πρωτοφανής ἐπιβεβαίωση τῆς ἀκαταλλολότητός του νά διαποιάνει ὁρθόδοξο ποίμνιο.

»Ο Θεοφάνης Κόγιας κατά τήν κρίσιμη στιγμή τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας του, προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου ἐν Φαναρίῳ τῇ 25ῃ Ιουλίου 2023, ἀπίγγειλε τό Σύμβολο τῆς Πίστεως μέ τό filioque».

Πηγή: romfea.gr (26.07.2023)



**Νά ἀνακληθεῖ ή ἄδικη ἀργία στόν
π. Ἀναστάσιο Γκοτσόπουλο**

Τρίμηνη ἀργία ἐπέβαλε μέ τήν ἔναρξην τῆς νηστείας τοῦ Δεκαπενταυγούστου ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος στόν ἄξιο, πολύτεκνο, λόγιο και ἀγωνιστή τῆς Ὁρθοδοξίας ἰερέα π. Ἀναστάσιο, ἐφημέριο τοῦ Ι. Ν. Ἀγίου Νικολάου Πατρῶν. Ἀπό τό agapotonxristo.blogspot.com πληροφορούμεθα ότι τό «ἔγκλημα» τοῦ π. Ἀναστασίου ἦταν ότι:

«Δημοσίευσε στής 12.07.2023 αὐτολεξεί τόν ἐπίσημο διάλογο πού εἶχαν τό 2016 ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μέ τόν Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο μπροστά σέ δλους τούς ἀρχηγούς τῶν «ἐκκλησιῶν» γιά τήν ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Δέν ἦταν μυστικός διάλογος γιατί τά πρακτικά τῆς ἐπίσημης πανορθόδοξης συνάντησης τά εἶχε δημοσιεύσει ή Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἑλλάδος. Ο Μητροπολίτης Πατρῶν θεώρησε ότι εἶναι ἀσέβεια πρός τό πρόσωπο τοῦ Πατρ. Βαρθολομαίου τό ότι διερέας Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος δημοσίευσε τά κείμενα γιά νά μάθει ὁ λαός τήν ἀλήθεια».

Σημειωτέρον ότι μέ ἐπιστολή τους (3.8.2023) 250 ἐνορίτες τοῦ ἀδίκως τιμωρούμεντος π. Ἀναστασίου ζητοῦν ἀπό τόν Μητροπολίτη τήν ἀρσηνή τῆς ἀργίας ἀπό τήν όποια οἱ ἴδιοι πλήττονται, ώς στερούμενοι τόν πνευματικό τους πατέρα.



**Συνοδικός Μητροπολίτης σέ
χειροτονία προτεστάντη πάστορα**

Δέν πᾶμε καλά!

Ο Σεβασμιώτατος Κίτρους κ. Γεώργιος, καθώς πληροφορούμεθα ἀπό τό διαδίκτυο, παρενέργητη περιχαρής σέ χειροτονία προτεστάντη πάστορα στήν

εἶδος του Κατερίνη καὶ μῆλος μέ τρόπο
ἔξοχως θερμό, ἔτσι πού θά μιλοῦσε κά-
πιος μόνον σέ μία χειροτονία Ὁρθοδό-
ξου κληρικοῦ καὶ μάλιστα πολύ ἀγαπη-
μένου του προσώπου.

Ἡ «Ἐστία Πατερικῶν Μελετῶν» σέ
εὔστοχο κείμενό της μέ τίτλο «Ο Συνο-
δικός Μητροπολίτης καὶ οἱ παραθρη-
σκευτικές ἀντιλήψεις» (βλ. orthros.eu,
30.9.2023) ἀντιδιαστέλλει τὴν οἰκουμενι-
στική στάση τοῦ Μητροπολίτου Κίτρους
πρός τὴν ἀκραιφνῶς ὁρθόδοξην τοῦ Ὁσί-
ον Παϊσίου τοῦ Ἀγιορείτου. Ο Ὅσιος,
ὅταν ἦταν στὴν Ἱερά Μονή Στομίου
Κονίτσης, μέ ἀγάπη ἀλλά καὶ ἀπόλυτη
προσήλωση στὴν ἀλήθεια τῆς Ὁρθοδοξί-
ας κατάφερε, μέ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε

νά διαλυθεῖ ἡ σφικοφωλιά (ὅπως τὸν
ἔλεγε ὁ Ἰδιος) τῶν προτεσταντῶν στὸν
Κόνιτσα.

Ἐμεῖς ποιούς θά μιμηθοῦμε; Τούς
ἄγιους ἢ τούς ἄλλους;

Σημ. «Π»: Ό τίτλος τῆς ἀναρτήσε-
ως τῆς «Ἐστίας Πατερικῶν Μελετῶν»
στό δεύτερο σκέλος του («...καὶ οἱ πα-
ραθρησκευτικές ἀντιλήψεις») παραπέ-
μπει στὴν πολὺ ἀδικη κατηγορία, πού
ἀπέδωσε τό Ἀνακοινωθέν τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς
6.9.2023, σέ δσους ἀσκοῦμε κριτική στὴν
ἡλεκτρονική ταυτότητα - κάρτα τοῦ πο-
λίτη. Λέγει τό Ἀνακοινωθέν τῆς Δ.Ι.Σ.
ὅτι εἴμαστε ἐπηρεασμένοι ἀπό «παρα-
θρησκευτικές ἀντιλήψεις» (!) Ἐμεῖς ἢ
δσοι νομιμοποιοῦν τὴν αἵρεση;



ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Διμηνιαία ἔκδοση τοῦ Πανελλήνιου Συνδέσμου
γιὰ τὴν Ἑλληνορθόδοξην Παραδόσην «Παρακαταθήκη»

Κωδικός ΕΛ.ΤΑ. 020007

Ἐκδότης - ὑπεύθυνος κατά τὸν νόμο: Εὐμορφία Κωστούλα-Μπανάβα

Ὑπεύθυνος τυπογραφείου: Ἀλτιντζῆ Δ. Ἀγγελική

Ἐκτύπωση - Βιβλιοδεσία: Ἀλτιντζῆ Δ. Ἀγγελική

Συνδρομή ἐσωτερικοῦ ἐτήσια: 15 €

Συνδρομή ἐξωτερικοῦ ἐτήσια: 45 €

Συνδρομή Κύπρου ἐτήσια: 45 €

Ἐπιστολές - Συνδρομές: Περιοδικόν ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Τ.Θ. 18407, Τ.Κ. 540 03 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 2310.222.511, FAX: 2310.462.562

e-mail: parakatathiki@gmail.com

Τά ἐνυπόγραφα ἀρθρα ἐκφράζουν τίς ἀπόψεις τῶν συγγραφέων τους καὶ ἀκο-
λουθοῦν τὴν ὀρθογραφία τους. Οἱ ἀπόψεις τῶν ἀρθρογράφων μπορεῖ νά μήν
ταυτίζονται κατ' ἀνάγκην μέ τίς θέσεις τοῦ περιοδικοῦ.

© ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση κατόπιν γραπτῆς ἀδείας ἀπό τὴν διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.